



Sedekia riep Jeremia bij zich en zei: 'Vertel me wat Gods boodschap is.' Jeremia antwoordde: 'Als ik het u vertel, laat u mij doden. En u luistert toch niet.' 'Ik zal je niet doden,' beloofde Sedekia. En Jeremia zei: 'Dit zegt de Heer: 'Geef je over aan de Babyloniërs. Dan zal je in leven blijven en zal Jeruzalem niet verbrand worden.' (Voor de zoveelste keer zegt Jeremia dit.)

'Ik kan me niet overgeven!', zei Sedekia. 'Ik ben bang voor de Judeeërs die de kant van de Babyloniërs gekozen hebben.' (Sedekia is bang voor mensen en denkt niet aan de macht van de Here.)

Jeremia zei: 'De Babyloniërs zullen u niet uitleveren aan die mannen.' 'Niemand mag weten wat je mij verteld hebt.', zei Sedekia, 'Anders zullen ze je doden. Als de leiders hierover horen, zullen ze je vragen: 'Wat heb jij tegen de koning gezegd? En wat zei de koning tegen jou? Vertel op, anders doden we je!' Zeg dan dat je tegen mij gezegd hebt: 'Alstublieft, laat mij niet teruggaan naar de gevangenis. Want daar ga ik dood!'

Dit gebeurde inderdaad en Jeremia zei wat hij van de koning moest zeggen. Toen lieten de leiders hem met rust. Jeremia bleef in de kazerne totdat Jeruzalem veroverd werd door de Babyloniërs.