

Intussen bleef Jeremia tegen het volk herhalen: 'De Heer zegt:

als je ni melastrat tield,
nu je nestrat. Mam als je
de batz taalren ne man de
zröinolydab taar, tield je
nevel.

Wat zei God? Schrijf de woorden goed en je weet het. Tip: je mag een spiegeltje gebruiken.

Toen de leiders van Jeruzalem dat hoorden, gingen ze naar de koning. Zij zeiden: 'Jeremia moet gedood worden! Hij zorgt ervoor dat iedereen de moed verliest! Hij wil dat het slecht met ons afloopt!' 'Doe met Jeremia wat je wilt,' zei de koning. 'Ik kan jullie niet tegenhouden.'

(Sedekia was een zwakkeling. Hij erkende dat hij, de koning, in hun macht was. Hij gaf de onschuldige Jeremia over aan moordenaars. Een koning hoorde recht te spreken, maar Sedekia deed dat niet.)

Toen lieten ze Jeremia in de put bij de kazerne zakken. In de put zat geen water, maar wel modder. Ze hoopten dat Jeremia in de modder zou wegzakken en stikken. Dat zou dan een langzame dood zijn.

