

De vreemdelingen in Babel zeggen: 'We probeerden Babel te redden(vriendjes zijn met Babel was heel voordelig), maar het redden is mislukt. We blijven niet langer. Dat heeft geen zin. Het wordt daar steeds slechter. Dit is geen gewone straf, dit is het werk van hogere machten. We gaan terug naar ons eigen land.' En de Judeeërs en Israëlieten zeggen: 'De Heer heeft ons van de Babyloniërs bevrijd! Kom mee, we gaan naar Jeruzalem. Daar gaan we vertellen wat de Heer, onze God, heeft gedaan.'

a=1	e=5	i=9	m=13	q=17	u=21	y=25
b=2	f=6	j=10	n=14	r=18	v=22	z=26
c=3	g=7	k=11	o=15	s=19	w=23	
d=4	h=8	l=12	p=16	t=20	x=24	



9-11    7-5-12-15-15-6    9-14    7-15-4    26-15-1-12-19

5-5-14    2-12-9-14-4-5

7-5-12-15-15-6-20    9-14

4-5    26-15-14,    14-9-5-20

15-14-4-1-20    8-9-10

8-1-1-18    26-9-5-20,    13-1-1-18

15-14-4-1-20    8-9-10    22-15-5-12-20

Zowel Israël als de heidenen voelden dat God aan het werk was.