

### Geen redding.

Edom haat Gods volk. Edom heeft een veel grotere schuld dan andere volken en daarom voor hen geen redding, alleen maar straf.

Dit zegt de machtige Heer: 'Vlucht snel weg uit Edom! Denk je dat Ik jullie niet zal straffen? Jullie zijn erg trots op jezelf! Jullie denken dat iedereen bang voor jullie is. Ik zal Edom volledig verwoesten, net als Sodom en Gomorra en de steden daar vlakbij. Het zal heel slecht met hen aflopen. Niemand zal ontkomen, op enkele wezen en weduwen na. Hen zal de Ik in leven laten als zij op Mij vertrouwen.....'

Wat zegt God nog meer?

Schrijf de woorden goed en je weet het.



Tip: je mag een spiegel tje gebruiken.

worden bespot iedereen door  
zal Edom zijn baniek in zullen  
schrik van beven Edom van helden  
dan zullen zelfs de sterbende

