

**Straf en daarna redding.**

Dit zegt de Heer: 'De Ammonieten hebben steden van Israël afgepakt. Hoe durven ze! Alsof er geen Israëlieten meer over zijn!

Daarom zal Ik de Ammonieten straffen. Hun hoofdstad, de steden en dorpen eromheen zullen worden verwoest. Dan zullen de Israëlieten hun gebied weer terugnemen.

Ammon, laat zien dat je verdriet hebt en ren maar rond op zoek naar een schuilplaats. Want jullie god Milkom wordt meegenomen naar een ver land, samen met al jullie priesters en leiders.

(Zo laat God zien dat:  
baenedtdeegne nnijeetz miejedra dtains



streep  
elke  
2de letter  
weg

sttouckhkzeone hcohuttw zrigjenl doioef

mbeied khuentnneonu wmoaradreenn

gaeontoGmoednd eant nhieklsp

ktuencnhetna.)



Eigenwijs volk! Jullie vertrouwen op je rijkdom en zeggen: 'Niemand kan ons aanvallen!' Maar God, de machtige Heer, zegt: 'Ik zal ervoor zorgen dat jullie aangevallen worden.'

**REBUS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |