

Straf en daarna redding.

De Heer zegt: 'Wees niet bang, Israël, mijn volk. Want Ik zal jullie bevrijden uit het verre land waar jullie naartoe gebracht zijn. Ik breng jullie terug naar huis. Daar zullen jullie in vrede leven, zonder zorgen. Dan hoeven jullie voor niemand meer bang te zijn. Wees niet bang, want Ik ben bij jullie. Ik heb jullie verjaagd naar allerlei volken, maar Ik ga al die volken vernietigen. Jullie krijgen de straf die jullie verdienen, maar Ik zal jullie niet vernietigen.'



a=1	e=5	i=9	m=13	q=17	u=21	y=25
b=2	f=6	j=10	n=14	r=18	v=22	z=26
c=3	g=7	k=11	o=15	s=19	w=23	
d=4	h=8	l=12	p=16	t=20	x=24	

7-15-4 8-5-5-6-20 15-14-19 7-5-5-14 11-1-12-13-5

18-5-9-19 2-5-12-15-15-6-4, 13-1-1-18 23-5-12

5-5-14 2-5-8-15-21-4-5-14 1-1-14-11-15-13-19-20!!

!!