



Maar ze waren eigenwijs. Ze zeiden: 'Baruch heeft dit antwoord bedacht. Hij wil ons allemaal uitleveren aan de Babyloniërs. Wij gaan wel naar Egypte.' Toen namen ze alle overgebleven Judeeërs mee. Ook Jeremia en Baruch werden meegenomen.

Daarop zei de Heer: 'Jeremia, pak een paar grote stenen. Ga naar het plein voor het paleis van de farao. Begraaf de stenen daar in de grond. En zorg ervoor dat de Judeeërs zien wat je doet.

Vertel hun dan dat Ik, koning Nebukadnessar op Egypte afstuur. En op de plaats waar die stenen begraven zijn, zal ik een troon voor hem neerzetten. Dan zullen veel Egyptenaren sterven door de oorlog of door vreselijke ziektes. En anderen worden gevangengenomen. Ieder krijgt de straf die hij of zij verdient.'