



Er kwam een groep van 80 man naar Mispa. Pelgrims. Ze waren onderweg naar de tempel in Jeruzalem om te offeren. Ze hadden hun baarden afgeschoren en hun kleren gescheurd, als teken van verdriet. Ook hadden ze zichzelf met messen gesneden.

Vanuit Mispa ging Jismaël naar deze groep. Hij deed alsof hij ook verdriet had. Hij zei: 'Kom mee naar Gedalja.' Maar toen de mannen in Mispa waren, werden ze door Jismaël en zijn mannen vermoord. Hun lichamen werden in een put gegooid. 10 mannen riepen: 'Dood ons niet! We zullen jullie tarwe, gerst, olijfolie en honing geven.' Zij werden niet vermoord, zoals de anderen. De put was groot en zat vol met dode lichamen. De rest van de Judeeërs werden gevangengenomen.