

EMMAÜS

De weg van het geloof



Emmaüs Handouts

Onderweg 1 God kennen

Inzicht

Wat is je oikos?



BEELDVORMING ROND EVANGELISATIE

Praat met elkaar in groepjes over je ervaring met het spreken over het christelijk geloof:

- In georganiseerde evangelisatieacties en activiteiten
- In informele vriendschappen en contacten
- Is dit spreken over het geloof een positieve of een negatieve ervaring geweest voor jou en voor degenen met wie je hebt gepraat?
- Heeft het zijn doel bereikt in die zin dat mensen tot geloof gekomen zijn?
- Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?



OIKOS IN HET NIEUWE TESTAMENT

In het Nieuwe Testament heeft veel evangelisatie de oikos, een netwerk van bestaande relaties, als uitgangspunt. Lees in je groep hardop de volgende passages uit het Evangelie van Marcus. Bespreek de passages stuk voor stuk en stel dan vast welke rol de *oikos* heeft gespeeld in de verspreiding van het Evangelie.

Schrijf dat op en ga dan verder.

Marcus 1:14-18
Marcus 1:29-30
Marcus 2:13-17
Marcus 5:19-20
Marcus 6:8-10

- Zie je al wat van het principe van *oikos*-evangelisatie?
- Kun je nog meer passages uit het Nieuwe Testament noemen waar dit beginsel wordt toegepast?



ONTDEK JE EIGEN OIKOS

- Neem pen en papier
- Schrijf je naam in het midden
- Schrijf boven je naam de namen van je familieleden met wie je contact van betekenis onderhoudt: *partner, kinderen, ouders, ooms, neven en nichten, kleinkinderen enz.*
- Onder je naam schrijf je de namen van je buren en de mensen in je buurt die je goed kent.
- Rechts van je naam schrijf je de namen van je collega's op het werk of van mensen die je door je werk kent.
- Links van je naam de namen van je vrienden of van mensen die je kent door je hobby's, sport enz.

Doe nog twee dingen:

- Zet een * bij iedereen die al christen is
- Onderstreep de mensen met wie je minstens een half uur per week doorbrengt of spreekt (het halve uur mag verspreid zijn)

Voor deze cursus vormen de mensen van wie je de namen hebt onderstreept jouw *oikos*.

Vergelijk nu je aantekeningen met die van het stel mensen dat aan weerskanten van je zit.

Beantwoord als hele groep de volgende drie vragen:

- Als groep hebben we een *oikos* van _____ personen.
- Als gemeente hebben we een *oikos* van _____ personen.
- Om deze mensen bij Christus te brengen moeten we _____



LEG DE VERBINDING

Maak vóór de volgende bijeenkomst een overzicht van je *oikos* in het schema op de speciaal daarvoor uitgereikte handout.



Bijbellezen

Kijk hoe het *oikos*-principe werkt in:

- Handelingen 10:1-48
- Handelingen 16:11-15
- Handelingen 16:22-34
- Handelingen 17:1-9
- Handelingen 18:1-11
- Handelingen 28:1-11
- Handelingen 28:30-31

Mijn oikos



Onderweg 1
God kennen

Module 1:
Leven naar het Evangelie

1e bijeenkomst:
Inzicht

Basis handout

Gebed

Bidden voor je oikos

JE WEG NAAR HET GELOOF



Denk nog eens na over de tijd sinds de laatste keer:

- Hoe ging het met het lezen van de bijbelpassages?
- Heb je je oikos nog veranderd bij het invullen van het schema?

Ga dan uiteen in groepjes van ongeveer vier mensen om te praten over de manier waarop jullie christen geworden zijn:

- Welke stadia heeft jouw weg naar het geloof doorlopen?
- Wie heeft je geholpen en voor je gebeden?
- Heb je iets gehad aan bepaalde boeken of sprekers en waren die belangrijk voor je?



DE REIS

Voor de meeste mensen betekent christen worden een geleidelijk proces, zoiets als een reis of trektocht. De tocht bestaat uit een aantal verschillende trajecten. Over ons geloof praten is niet eenvoudigweg mensen tot een punt brengen waarop ze zich overgeven aan God, maar het betekent hen voorthelpen naar het volgende traject van de tocht.

Kijk samen naar het verhaal van de twee zoons in Lucas 15:11-32. In de tocht van de jongste broer kun je zeven trajecten onderscheiden en één in die van de oudste. Kijk eens hoeveel je er kunt vinden en schrijf ze op de handout, samen met een vergelijkbare situatie in het leven van mensen van vandaag. Doe dit in kleine groepjes en laat elkaar dan de antwoorden horen.



HET GEBED EN DE REIS

De belangrijkste manier waarop we anderen kunnen helpen om vooruit te komen op hun reis is voor hen te bidden. Lees de volgende passages over het gebed en 'verder komen' hardop. Wat kun je uit elke passage leren over bidden voor de mensen die je kent?

- Lucas 6:12-16 - de verkiezing van de twaalf leerlingen
- Kolossenzen 4:12-14 - Epafraas, 'die een der uwen is'
- Galaten 4:17-20 - Paulus en de Galaten



BEGINNEN MET BIDDEN

De meesten van ons vinden het moeilijk regelmatig voor een groot aantal mensen te bidden. Deze oefening helpt je om bij het bidden onderscheid te maken in je oikos.

- Neem op een rustig moment in biddend opzien tot God de namen door in je oikos op de handout van vorige week.
- Kies biddend drie tot zes mensen uit de lijst om die tot aandachtspunt te maken van je regelmatig gebed, dienstbetoon en getuigenis.
- Schrijf hun namen op de uitgereikte gebedslijst.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Onderweg 1
God kennen

Module 1:
Leven naar het Evangelie

2e bijeenkomst:
Gebed

Basis handout

DE NAMEN KIEZEN

De beslissing voor wie je regelmatig wilt bidden is iets tussen jou en God.
De volgende suggesties kunnen je daarbij helpen:

- Laat het mensen zijn die je elke week minstens een half tot een heel uur ontmoet (eventueel verspreid over de week).
- Probeer er ten minste één persoon bij te nemen die je niet graag mag of met wie je niet kunt opschieten. (Jezus zegt ons onze vijanden lief te hebben en te bidden voor wie ons vervolgen.)
- Probeer er ten minste één persoon bij te nemen die nog ver verwijderd is van het Koninkrijk. (Jezus richtte Zijn tijd en aandacht op hen die 'zondaars' waren, op hen die door de godsdienstige mensen waren opgegeven.)
- Probeer er ten minste één persoon bij te nemen in wie je God nu kunt zien werken.

Al deze categorieën kunnen elkaar overlappen.

Ga met twee anderen van de groep bij elkaar zitten en wissel met ieder een paar namen uit (jij kiest welke). Schrijf deze namen op de gebedslijst.



LEG DE VERBINDING

Er mogen hooguit tien namen op de gebedslijst staan: zes van je *oikos* en vier van je gebedspartners. Probeer elke dag voor de tien namen op je gebedslijst te bidden.

Vraag God je te laten zien hoe je voor ieder moet bidden.



Bijbellezen

Een paar principes voor het gebed:

- Matteüs 5:43-48
- Matteüs 6:1-15
- Matteüs 7:7-12
- Matteüs 18:19-20
- Matteüs 21:18-22
- Johannes 16:19-24
- Handelingen 4:23-31

Het verhaal van de twee zonen

1 WEGGELOPEN

'En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelde en ging op reis naar een ver land...' (Lucas 15:13a)

Voor veel mensen begint hun verhaal met weglopen van de liefde van hun hemelse Vader. Misschien als tiener, misschien later, vluchten ze van God weg; ze staan op tegen Hem. Bij sommigen is dat een actieve opstand. Mijn vrouw was rooms-katholiek opgevoed en kwam daadwerkelijk in opstand tegen wat haar school, haar ouders en vrienden haar in haar vroege tienerjaren hadden geleerd. Het duurde een jaar of zes, zeven voor ze de tocht terug naar God ondernam. Bij anderen is het een passieve opstand. We glijden gewoon weg. We nemen niet de moeite om meer te weten te komen. In al die opstandige jaren weten we, heel diep van binnen, dat God er is; we kennen de weg die we moeten gaan; we weten wat Hij verwacht. We denken dat we het alleen beter af kunnen. Dus, actief of zo maar, we gaan er vandoor of drijven af in de tegenovergestelde richting. We reizen naar een ver land en daar blijven we zonder zelfs maar een telefoontje of kaartje naar huis.

2 VER WEG WONEN EN HET GOED NAAR JE ZIN HEBBEN

'Daar verkwistte hij zijn vermogen in een leven van overdaad' (Lucas 15:13b)

Dit is het punt op de tocht waar zeer veel mensen in onze maatschappij en cultuur zijn aangeland en waar ze vele jaren blijven hangen. Net zo zeker als de jongste zoon wist dat zijn vader er was, maar geen poging deed om met hem in contact te komen, zo geloven ook veel mensen wel in God, maar ze willen niets met Hem te maken hebben, behalve als het hun uitkomt. Alle rijkdom die de mensen hebben ontvangen, namelijk al hun liefde, hun talenten, hun ontspanning en hun leven, de jaren die nooit meer terugkomen, gaan op aan pleziertjes van korte duur. Op dat punt strijken ze neer en daar blijven ze dikwijls hangen tot ze in nood raken.

3 VOELEN DAT JE JE HEMELSE VADER NODIG HEBT

'Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land en hij begon gebrek te lijden... Toen kwam hij tot zichzelf en zei...' (Lucas 15:14 en 17)

Wat de mensen aanzet verder te gaan op hun geestelijke tocht is dat zij zich telkens weer op de een of andere manier ervan bewust worden dat zij iets missen.

Pas toen bij de jongste zoon zijn hulpbronnen opraakten begon hij aan zijn vader te denken. Zelfs toen, trots als hij was, probeerde hij op alle mogelijke manieren zelf in zijn behoeften te voorzien, zelfs door zich te verlagen tot het voeren van varkens, totdat gebrek hem er ten slotte toe bracht naar huis terug te gaan.

Vergelijkbare factoren spelen vandaag vaak een rol. Mensen worden wakker geschud uit hun zelfgenoegzaamheid door een geestelijke of emotionele behoefte en in zo'n tijd beginnen ze God te zoeken. Het kan een verlies zijn, een relatieprobleem, een midlifecrisis, een aftakelende gezondheid met de zekerheid dat de dood nadert, het bereiken van levensdoelen met tegelijk het besef dat er méér moet zijn, een of andere depressie, of het besef dat het opvoeden van je kinderen lang niet eenvoudig is. Van tijd tot tijd worden we in ons leven allemaal geconfronteerd met onze broosheid, onze menselijkheid en met het feit dat we God nodig hebben. Op zulke momenten steken we de handen naar Hem uit om Hem te zoeken en juist op zulke momenten is Hij op zoek naar ons.

4 OMKEREN OM TERUG TE GAAN

'Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: "Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een van uw dagloners"' (Lucas 15:18 en 19)

Een veel voorkomend punt op de tocht nadat iemand heeft beseft dat hij God nodig heeft, is het moment dat hij omkeert om terug te gaan naar God. Bekering betekent letterlijk omkeer, verandering van richting. In deze zin betekent bekering het punt waarop iemand de weg die je van God wegvoert verlaat en aan de tocht naar huis begint. Het keerpunt in iemands leven kan iets heel eenvoudigs zijn: je hebt de wens je kind te laten dopen, of je begint naar de kerk te gaan, of je bent bereid met christenen te praten (als je die kent) en vragen te stellen. De eerste stappen zet je vaak heel aarzelend. Het is nog een heel eind voordat je je ergens aan bindt, maar de verandering van richting heeft plaats gevonden. Op dit punt gekomen zal iemand vaak bereid zijn deel te nemen aan een zoekers- of introductiegroep.

5 OP WEG NAAR HUIS

'En hij stond op en keerde naar zijn vader terug' (Lucas 15:20a)

Er zit een heel verhaal in deze woorden. De zoon bevond zich in een ver land. De thuisreis zou niet kort en niet gemakkelijk zijn. Hij zou misschien onderweg heel wat beleven en ook struikelblokken op zijn weg vinden. Heel vaak woog het verlangen van de zoon om weer thuis te zijn niet op tegen zijn vrees en schaamte om zijn vader te ontmoeten. En dan overwoog hij terug te gaan. In Een Christenreis, John Bunyans verhaal over deze reis, heeft de hoofdpersoon Christen een hele reeks onverwachte ontmoetingen in de tijd tussen zijn ontmoeting met Evangelist en het moment dat hij zijn last aan de voet van het kruis legt. Voor de meeste mensen van vandaag zal er, na de aanvankelijke wens om om te keren en God te gaan zoeken, een periode komen van zoeken en leren en ontdekken van het geloof. De tocht terug is doorgaans niet in een ogenblik afgelegd. Hulp en leiding zijn nodig bij elke stap op de weg.

6 IN DE ARMEN VAN JE VADER

'En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: "Vader, ..."'
(Lucas 15:20b en 21a)

Het mooiste deel van het verhaal is het beeld van de genadige vader, zoals deze nog steeds de weg afkijkt na al die jaren van afwezigheid van zijn jongste zoon. Na de thuisreis, na het zoeken en leren, komt voor de mens die God zoekt de tijd van beloften en verzoening met de God die hem of haar zo lang heeft gezocht. Het is één van de grootste voorrechten om te mogen delen in de vreugde van die tijd van verzoening en beloften als de één na de ander bij God thuis komt. Verder is het heel belangrijk om van deze metafoor over te stappen op een andere die Jezus gebruikt, namelijk dat een mens tot deze nieuwe geboorte komt door op de goede manier geholpen te worden, waarbij wij actieve geestelijke verloskundigen zijn. Er is meer vreugde in de hemel over één zondaar die zich bekeert...

7 JE PLAATS IN HET GEZIN INNEMEN

De zoon komt thuis en dan wordt er een groot verzoeningsfeest gevierd. Als we de lijn van Jezus' verhaal voortzetten, wat zou er dan na het feest gebeuren? De dingen zouden niet zo zijn als vroeger, toen de zoon nog thuis was. De jongste zoon moet nu zijn plaats als gezinslid weer innemen. Zijn vader en hij zullen heel wat te bepraten hebben. Hij moet zijn relaties met de andere gezinsleden op een rijtje zetten. Ongetwijfeld moet hij zijn plek weer vinden in het werk dat het gezin op de boerderij verricht. En dat kost allemaal tijd.

De overeenkomsten met onze innerlijke tocht naar God zijn duidelijk. Nadat iemand weer bij de Vader thuis gekomen is, is er, en dat moet ook, een periode van feestvieren, niet alleen voor hem, maar ook voor de gemeente en de kleine groep. Maar dan komt de tijd dat hij zijn plaats als gezinslid weer moet gaan innemen; dat hij zijn relatie met God gaat verdiepen, dat de relaties met oudere broers en zusters gaan groeien; dat hij een plek begint te krijgen in het werk van het gezin. Op dit traject van de tocht is evenveel hulp en zorg nodig als op elk ander traject.

8 DE ROL VAN DE OUDSTE BROER

Er is nog een plaats die wij telkens weer kunnen innemen in ons christelijk leven namelijk de plaats van de oudste broer. Hij woont nu al zo lang thuis dat hij alles als vanzelfsprekend beschouwt. Alles wat zijn vader heeft is van hem. Toch is zijn relatie met zijn vader verslechterd en afgezaakt tot het niveau van werk en dienstverband in plaats van liefde.

Onderweg 1
God kennen

Module 1:
Leven naar het Evangelie

2e bijeenkomst:
Gebed

Keuze handout

Wanneer Jezus het verhaal vertelt, horen we niet wat er met de oudste broer gebeurt. Het laatste dat we horen is dat hij boos zit te zijn, ver van het feestmaal, te trots om binnen te komen. Jezus bedoelt dat wij onszelf moeten afvragen of we de liefde van de Vader opnieuw willen ervaren, of dat we buiten willen blijven, nors, jaloers, kwaad, levend temidden van zulke rijkdom, maar in werkelijkheid zo arm.

Er zijn veel christenen, onder wie velen die in de kerk belangrijke taken hebben vervuld, die de rol van de oudste broer in het verhaal spelen. Zoals de kerk van Efeze, die langdurig en hard voor het Koninkrijk heeft geploeterd, maar die haar eerste liefde is kwijt-geraakt (Op. 2:4). Een deel van het betrokken zijn bij de vorming van nieuwe christenen is te ontdekken dat je zelf in de schoenen van de oudste broer staat en dan er opnieuw voor te kiezen mee te doen. Als je de zorg hebt voor pas bekeerden, zul je ontdekken dat iemand zich verbazend vlug kan ontwikkelen tot 'oudste broer', niet in staat te erkennen dat anderen nu het middelpunt van de belangstelling, de vreugde en het feest zijn, wat zij kort geleden nog waren.

De uitdaging voor een gemeente die een aanzienlijke groei doormaakt en veel mensen tot geloof ziet komen, is de oudste broers en de jongste broers te helpen elkaar te begrijpen en met elkaar samen te werken.

(Uit: Steve Croft, Growing New Christians, pag. 19-24)

Onderweg 1
God kennen

Module 1:
Leven naar het Evangelie

2e bijeenkomst:
Gebed

Keuze handout

Dienen

Je oikos dienen



ERVARINGEN MET BIDDEN

Denk samen na over hoe je het bidden hebt ervaren:

- Was het gemakkelijk om elke dag volgens de regel te bidden?
- Heb je in de eerste week je gebed beantwoord gezien?
- Had je wat aan de bijbelpassages om te weten hoe je moest bidden?
- Werd je geïnspireerd om wat te doen naar aanleiding van je gebed?



ANDEREN DIENEN

De eerste stap in Leven naar het Evangelie is: regelmatig bidden voor leden van je *oikos*.

De tweede stap is: *niet* met hen over je geloof praten!

De derde stap is: hen *lief te hebben en te dienen*.

Jezus kwam niet om zich te laten dienen, maar om te dienen. Hij roept ons en wekt ons op anderen dienstbaar te zijn.

Lees samen: Johannes 13:1-17.

De beste manier om dit gedeelte te begrijpen is je de gevoelens proberen eigen te maken van de verschillende discipelen. Wijs in de groep iemand aan (wel vrijwilligers!) die zich inleeft hoe Petrus zich gevoeld moet hebben, ook iemand die zich inleeft in Judas, iemand die zich inleeft in Johannes, en ten slotte nog iemand die zich inleeft in Thomas.

Geef enkele minuten tijd, opdat ieder zich kan inleven. Laat dan ieder een primaire reactie formuleren. Bij wie zou je je het meest thuis gevoeld hebben? Waarom?



JE OIKOS DIENEN

Het doel van de oefening is je te helpen inzien hoe je je oikos van dienst kunt zijn:

- Kijk gedurende de pauze even een poosje de namen op je lijst door. Noteer op een stukje papier wat hun diverse behoeften zijn en hoe je hen op een praktische manier van dienst zou kunnen zijn.
- Vorm dezelfde drietallen als vorige week. Wissel je ideeën uit wat betreft het dienen van de verschillende leden van je *oikos*. Help elkaar zoveel je kunt.

Nadat je in het algemeen over je lijst hebt gepraat, treed je in bijzonderheden:

- Neem de namen van de mensen voor wie je anderen gevraagd hebt te bidden.
- Noem in een bespreking binnen je drietal één bepaalde praktische manier waarop je die persoon de komende week van dienst kunt zijn, bijvoorbeeld: *hun auto wassen, ze een lift geven, brood halen, op de baby passen.*
- Schrijf die suggestie en die belofte op voor je eigen namen en voor de andere vier.
- Bid samen voor iedere persoon en voor je belofte hen van dienst te zijn.

Bespreek vragen, problemen of moeiten in de hele groep.



LEG DE VERBINDING

Blijf dagelijks voor de mensen op je gebedslijst bidden. Bid dat God hen tot zich trekt.

Bid ook voor je twee gebedspartners die een begin maken hun *oikos* te dienen.

Maak een begin met het dienen van je eigen *oikos*!



Bijbellezen

Over dienstbetoon:

- Jesaja 42:1-4
- Matteüs 20:20-28
- Lucas 16:10-15
- Romeinen 1:1-6
- Romeinen 12:1-21
- 1 Korintiërs 13
- Filippenzen 2:1-13

Bruggen bouwen naar het geloof



HOE GING HET?

Kijk terug op je ervaringen met gebed en dienstbetoon sinds je de vorige keer bij elkaar was:

- Heb je het vol kunnen houden regelmatig te bidden?
- Beschrijf je ervaringen met dienstbetoon zoals je de vorige keer hebt gepland.
- Is er iets in jou of in anderen gebeurd ten gevolge van je dienstbetoon?



GETUIGEN EN BRUGGEN SLAAN

- Stap 1 in *Leven naar het Evangelie* is bidden voor je oikos.
- Stap 2 is je oikos liefhebben en dienen.
- Stap 3 is een zo goed mogelijk getuige zijn.

Antwoorden op vragen

We hebben niet allemaal de gave om te evangeliseren, maar we worden wel allemaal geroepen om getuige te zijn. Als we bidden voor mensen en hen gaan dienen zullen ze vragen gaan stellen.

Lees samen 1 Petrus 3:15-16. Denk er een paar minuten over na wat het betekent. Doe dan twee aan twee een rollenspel in een werksituatie. Eén is de christen. De ander is het oikos lid waarvoor gebeden wordt. Die stelt geïnteresseerde vragen over de hoop die een christen heeft.

Bedenk als groep enige uitgangspunten voor wat je zou kunnen zeggen in zo'n situatie. Schrijf ze samen op.

Bruggen bouwen

Lees 1 Korintiërs 9:19-23. Paulus' uitgangspunt is dat hij wil beginnen waar de ander is, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Eenmaal op dat punt aangekomen kunnen we bruggen bouwen voor mensen persoonlijk en als groep.



BRUGGEN BOUWEN NAAR HET GELOOF

Bruggen voor de enkeling

- Bekijk de lijst 'bruggen voor de enkeling' op het extra blad (zie blz. 3). Zet een kruisje achter elke brug die jij kunt bouwen voor iemand in jouw *oikos*.
- Als je lijst klaar is praat er dan in je groepje van drie over. Vergelijk met elkaar wat je hebt opgeschreven over het soort dingen dat jij denkt te kunnen doen voor en zeggen tegen iemand die je naar het geloof vraagt.

- Bedenk hoe je de komende week je oikos gaat dienen en bid samen voor de namen die je uitgewisseld hebt.

Bruggen voor groepen

- Bekijk de lijst van mogelijke bruggen voor groepen die je kunt organiseren (mogelijk kun je er nog een paar aan toevoegen).
- Denk aan al de mensen in je *oikos* voor wie je gebeden hebt en die je van dienst bent geweest. Wie van hen zou naar welke activiteit komen?
- Kies één brugactiviteit die je als groep kunt organiseren; stel een datum vast; begin met plannen maken en met bidden.

BRUGGEN NAAR...?

Geef een kort overzicht van de manier waarop mensen in jouw gemeente verder kunnen komen in hun inzicht in het christelijk geloof, als ze eenmaal een begin gemaakt hebben met over de bruggen te komen die jij aan het bouwen bent.



LEG DE VERBINDING

Blijf elke dag bidden voor de mensen op je gebedslijst en voor je twee gebedspartners.

Blijf je *oikos* dienen.

Zoek gelegenheden om persoonlijke bruggen te bouwen.



Bijbellezen

Over het praten over je geloof:

- Johannes 1:35-42
- Johannes 2:1-11
- Johannes 4:1-26
- Handelingen 3:1-10
- Handelingen 8:27-40
- Handelingen 9:10-19
- Handelingen 19:8-12
- Filippenzen 2:1-13

Bruggen

VOOR ENKELINGEN

- Vertel een deel van je eigen verhaal
- Leen een boek uit
- Leen een cassette uit
- Leen een video uit
- Help iemand, bijvoorbeeld: *breng iemands kinderen naar school, naar de peuterspeelzaal enz.*
- Nodig iemand uit voor een gastendienst
- Nodig iemand uit voor een groepsactiviteit
- Nodig iemand uit voor een forumavond over iets in het nieuws of over een plaatselijk feit
- Praat over het Evangelie
- 'Adopteer' een hulpbehoevend iemand uit de buurt
- ...

Onderweg 1
God kennen

Module 1:
Leven naar het Evangelie

4e bijeenkomst:
Bruggen bouwen

Basis handout

VOOR DE GROEP

- Avondje 'open huis'
- Bowlen
- Gezellige gezinsdag
- Dagje vissen
- Kerstfeestviering
- Gastenavond
- 'Vragenuurtje'
- Gezamenlijke maaltijd
- Bustocht
- Discussieavond
- Zondagse lunch
- Mannen/vrouwenavond
- Schoonmaak/doe-het-zelfavond
- ...

EEN AVONDJE 'OPEN HUIS'

Gasten worden uitgenodigd voor een maaltijd en twee korte getuigenissen van groepsleden met een uitnodiging die vertelt hoe je meer kunt leren. Op de gedrukte uitnodigingen staat: 'Open huis ... het programma bevat een diner en een korte presentatie over het christelijk geloof'.

Eigen idee van de groep:

Onderweg 1
God kennen

Module 1:
Leven naar het Evangelie

4e bijeenkomst:
Bruggen bouwen

Basis handout

IN DE GEMEENTE

Maak een lijst van de bruggen die al bestaan en waarvan je als groep gebruik kunt maken.

Zet op een rijtje op welke manieren men verder kan gaan en in jouw gemeente meer over het geloof te weten kan komen of onderwezen kan worden in het geloof:

Heb je genoeg informatie over al deze bruggen en uitnodigingen ervoor?

Onderweg 1
God kennen

Module 1:
Leven naar het Evangelie

4e bijeenkomst:
Bruggen bouwen

Basis handout

Schema voor regelmatige bijeenkomsten

Dit is geen vijfde bijeenkomst, maar een richtlijn voor een onderdeelje van een kwartier tijdens de normale groepsbijeenkomsten. Het beste moment is kort na het begin, na een ogenblik van aanbidding en een korte inleiding op het thema van de bijeenkomst.

Het is de bedoeling elkaar verslag te doen en te bemoedigen. Een deel van deze uitwisseling kan in de hele groep plaats vinden en de rest in groepjes van drie. De gebedstijd kan losgemaakt worden van de andere onderdelen.

1 UITWISSELING EN BEZINNING

- Zijn er antwoorden op het gebed geweest sinds de vorige terugblik?
- Kon je bidden, dienen, getuigen?

2 PLANNEN MAKEN

- Zijn er speciale verzoeken om gebed voor de komende weken?
- Moeten er namen veranderd worden?
- Nieuwe ideeën voor dienstbetoon?
- Plannen voor bruggen?

3 GEBED

- Voor leden van je *oikos*.
- Voor gebed, dienstbetoon en getuigen van de hele groep.
- Voor de op handen zijnde bruggen.

Onderweg 1
God kennen

Module 1:
Leven naar het Evangelie

Epihoos
Bruggen bouwen

Extra handout

God, de Vader van de schepping



ELKAAR LEREN KENNEN

Neem naar de bijeenkomst een voorwerp mee waarin iets belangrijks over jezelf tot uitdrukking komt. Niet zo maar een voorwerp dat bijzonder is, of dat gevoelswaarde heeft, maar iets dat iets zegt over jou zelf. Bijvoorbeeld als je nogal 'stekelig' bent, maar het wel in je hebt om aardig te zijn, dan breng je een kastanje mee.

Tijdens de bijeenkomst zelf maakt iedereen de anderen er deelgenoot van waarom ze hun voorwerp hebben meegebracht en zo laten we zien hoe dingen een middel kunnen zijn om iets te onthullen. De kastanje laat iets zien van de aard van die persoon. Zoals een schilderij iets laat zien van de aard van de schilder, zo laat de wereld iets zien van de heerlijkheid van God.



HOE WETEN WE DAT GOD BESTAAT?

We kunnen niet bewijzen dat God wel of niet bestaat, maar we kunnen nadenken over hoe we de wereld ervaren en ook hoe we het leven ervaren. Als God de wereld schiep dan is Hij ook onze schepper. Onze ervaring is belangrijk.

We kunnen ook aantonen dat het geloof in God niet in strijd hoeft te zijn met verstandelijk nadenken. De kerk heeft bepaalde argumenten ontwikkeld om ons hierbij te helpen:

- De wereld moet ergens en op een of andere manier begonnen zijn; er moet een 'eerste oorzaak' geweest zijn en deze eerste oorzaak moet wel onafhankelijk geweest zijn en niet zelf ook weer veroorzaakt door iets anders.
- De wereld bestaat niet uit toevalligheden maar vertoont een patroon. Recente ontdekkingen in de natuurkunde laten overvloedig de schitterende orde in het heelal zien. Veel mensen denken dat de wetenschap en de Bijbel elkaar tegenspreken. Dat is niet waar. Beide beschrijven een wereld waar een bedoeling en een ontwerp achter zitten. De Bijbel vertelt ons in poëtische taal dat de oorsprong van de wereld ligt in een Schepper-God. Het menselijk verstand en in het bijzonder de wetenschap kunnen de wetten die het heelal regeren, ontdekken: wetten waaraan God een plaats gegeven heeft.
- Mensen hebben verstand en ze kunnen nadenken – ze zijn creatief, sociaal en persoonlijk. Wanneer we nadenken over onszelf, worden we boven onszelf uit gewezen naar een schepper.

De kern van al deze argumenten is dat, als er een schepping is er ook een schepper moet zijn. Jezus zei tegen Zijn leerlingen:

Let op de lelies in het veld, hoe zij groeien: zij werken niet en weven niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Als nu God het gras op het veld zó bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?

(Matteüs 6:28-30)



LEREN VAN DE SCHEPPING

Wat maakt jouw levenservaring je duidelijk over God? Voor welke problemen word je hierbij gesteld?

Nadat je dit in groepen met elkaar besproken hebt, ga je de anderen vertellen wat je ontdekt hebt.



NADENKEN OVER DE SCHEPPING

Nadenken over de schepping is erg belangrijk, maar de schepping op zichzelf kan ons niet brengen tot een volledig begrijpen van God of van het leven. Nadenken over de geschapen orde kan leiden tot het aanbidden van de schepping zelf. Deze verkeerde aanbidding van de schepping komen we vaak tegen in het Oude Testament en als element in veel primitieve religies.

Christenen zien het zo: de wereld laat iets zien van de aard van God, maar we vereren de wereld niet. Onze God is zowel innig met de wereld verbonden als ook van haar gescheiden. We kunnen God niet volledig kennen door alleen maar de schepping te ervaren.

God is ook een God die Zijn aanwezigheid openbaart in de geschiedenis van de mensen en in de hele Bijbel, van het begin tot het eind. Dit alles overtreffend heeft God zich aan ons bekend gemaakt in Jezus Christus – het woord van God is vlees geworden. Deze openbaring is ook voorbereid in de hele geschiedenis van het volk Israël waaraan God de heel bijzondere openbaring van zichzelf geeft dat Hij de enige God is en dat Hij door hen Zijn liefde aan iedereen bekend wil maken.

We kunnen God alleen maar goed kennen door Jezus Christus. De schepping, waarover wij rentmeesters zijn en waarvan we deel uitmaken laat ons zien dat er een God is en dat Hij een God van orde is die volgens een plan werkt. Wat de schepping ons niet laat zien, is dat God van ons houdt en zich om ons bekommert, of dat Hij een doel met ons leven heeft dat verder reikt dan wat we om ons heen zien. De volgende fase van onze tocht is dat we gaan nadenken over hoe we Jezus ervaren en zien hoe dit ons de ware natuur van de Vader openbaart.

Hoe ziet een christen zijn verhouding met de wereld?

Christenen zijn geroepen om goede rentmeesters te zijn over Gods schepping. De wereld is niet ons bezit, maar het eigendom van God. We kunnen en mogen er niet mee doen wat wij willen, maar we moeten er daarentegen voor zorgen dat ons rentmeesterschap erop gericht is de schoonheid en de biodiversiteit van de schepping te bewaren en te verhogen. Het Oude Testament spreekt over deze liefdevolle zorg voor de schepping. Als we de Bijbel serieus nemen zouden christenen de echte 'groenen' moeten zijn!

Het Oude Testament spreekt over de diepe wijsheid (die we nu zouden opvatten als de aanwezigheid van de Heilige Geest), zoals Hij actief was bij de dageraad van de schepping.

*De HERE heeft mij tot aanzijn geroepen
als het begin van Zijn wegen,
vóór Zijn werken, van ouds af.
Van eeuwigheid aan ben ik gevormd,
vanaf het begin, voordat de aarde bestond.
Toen er nog geen oceaan was, ben ik geboren,
toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water.
Voordat de bergen afgezonken waren,
vóór de heuvels ben ik geboren;
toen Hij het aardrijk en de velden nog niet had gemaakt,
noch de eerste stofdeeltjes van de wereld.
Toen Hij de hemel bereidde, was ik daar;
toen Hij een kring trok op het oppervlak van de oceaan,
toen Hij de wolken daarboven bevestigde,
en de bronnen van de oceaan met kracht opborrelden,
toen Hij aan de zee haar perk stelde,
opdat de wateren Zijn gebod niet zouden overtreden,
en Hij de grondslagen van de aarde bepaalde,
toen was ik een troetelkind bij Hem,
ik was een en al verrukking, dag aan dag,
te allen tijde mij verheugend voor Zijn aangezicht,
mij verheugend in de wereld van Zijn aardrijk,
en mijn vreugde was met de mensenkinderen*

(Spreuken 8:22-31)

Deze vreugde in de schepping is het kenmerk van het echte christelijke leven. God heeft de wereld gemaakt en die is zeer goed. Hij heeft ons gemaakt om van de wereld te genieten en van Zijn aanwezigheid te genieten. De wereld is gemaakt uit liefde en is vervuld met liefde. In deze wereld – opdat de geliefden de Gever van die liefde zouden kennen – heeft Hij zijn Zoon gezonden.

Formuleer in drie korte regels (in iets wat het midden houdt tussen een gedichtje en een gebed) wat je wilt zeggen over God als schepper van hemel en aarde en ook als onze Vader, onze schepper. De regels moeten beginnen met de letters G, O, D.

G

O

D



GEMEENSCHAPPELIJK GEBED

Gedurende het gebed kan iedereen desgewenst voorlezen wat hij heeft opgeschreven.



LEG DE VERBINDING

Denk deze week na over de manieren waarop we Gods schepping gebruiken (of misbruiken). Overweeg veranderingen die we zouden kunnen aanbrengen in onze manier van leven, gezien alles waarover we hebben nagedacht. De bijeenkomst van volgende week begint met een bespreking hiervan.

God, de Vader van Jezus



HERE, TOON ONS DE VADER

Deze bijeenkomst gaat over Gods zelfopenbaring in Jezus Christus. Filippus zegt tegen Jezus: *'Toon ons de Vader en het is ons genoeg.'* Jezus antwoordde: *'Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien'*

(Johannes 14:9)

Vorige week hebben we de 'creativiteit' van God nagegaan. Stel nu in groepen een lijst samen van andere woorden om God te beschrijven.



WIE MIJ HEEFT GEZIEN, HEEFT DE VADER GEZIEN

De bijeenkomst draait om het volgende bijbelgedeelte:

Filippus zei [tegen Jezus]: *'Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg'*. Jezus zei tegen hem: *'Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader? Geloof gij niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is?'*

(Johannes 14:8-10)

Deze bijeenkomst gaat over onze ervaring van Jezus als openbaring van de liefde van de Vader.

Kijk naar de plaatjes die tentoongesteld zijn. Kies er een uit dat je aanspreekt en zeg iets over jouw ervaring van Jezus. Als iedereen zijn keus gemaakt heeft, pak dan het plaatje dat je hebt gekozen en zeg waarom het je zo aansprak.



IK BEN DE WEG TOT DE VADER

Het vermogen te kiezen is een van de wezenlijke kenmerken die de mensheid onderscheidt van de rest van de schepping. Alleen wij, zover we weten, zijn in staat tot antwoorden, beoordelen, afwegen van de gevolgen en beslissen wat we ergens aan zullen doen. We zijn geen gevangenen van ons instinct of van onze omgeving. Zelfs onder de vreselijkste omstandigheden kun je één ding niet van iemand afnemen en dat is zijn vermogen om te kiezen hoe hij wil reageren.

Iemand krabbelde in een concentratiekamp in de Tweede Wereldoorlog op de muur: *'Ik geloof in de zon, ook al schijnt die niet, ik geloof in God, zelfs als Zijn stem zwijgt.'*

In hetzelfde kamp, Auschwitz, gaf een rooms-katholieke priester, Maximilian Kolbe, zijn leven om dat van een medegevangene te sparen die vrouw en kinderen had.

In deze voorbeelden zie je de echte waardigheid van het menszijn. Ze tonen de nederlaag van het kwade aan. Ze laten zien dat wij in het vermogen om te kiezen voor liefhebben, zelfs onder verschrikkelijke omstandigheden, zelfs als het persoonlijk verlies betekent, tonen dat we gemaakt zijn naar het beeld van God.

Daarom is ook de gave om lief te hebben nauw verbonden met de gave om te kiezen. Ware liefde houdt in: jezelf royaal aan iemand anders wegschenken, en in het geven van liefde de vreugde van het ontvangen van liefde te ontdekken. Maar, liefde kan alleen maar liefde zijn als het spontaan wordt gegeven. Als er ook maar het minste spoor van dwang is wordt die liefde niet een beetje kleiner, maar dan houdt ze helemaal op liefde te zijn.

God wil dat wij niet gedwongen een liefdesrelatie aangaan. Daarom komt Hij ons in Jezus op persoonlijke wijze tegemoet. We worden niet overweldigd, maar uitgenodigd tot een persoonlijke relatie. Wanneer God mens wordt in Jezus, toont Hij ons Zijn grote liefde, die wacht op het antwoord van onze liefde. Zo maakt God zich ook kwetsbaar. Het lijkt een zwaktebod van Hem, dat Hij deze weg kiest om in een verloren wereld aanwezig te zijn, maar het is zijn enige mogelijkheid, omdat Hij niet zomaar orde op zaken wil stellen, maar de gebroken relatie wil herstellen.

Dit is de aanstoot van het Evangelie. Jezus wil ons niet hebben als knechten, Hij wil ons eigenlijk zelfs niet hebben als vrienden. De uitdrukking die Paulus gebruikt is 'mede-erfgenamen'. Jezus wil ons als mensen die Hem in vrijheid liefhebben, zelfs als broers en zusters van één bloed, mede-erfgenamen met Hem van het Koninkrijk der hemelen. En dus, om Zijn liefde te tonen, komt Hij onze wereld binnen in bedekte heerlijkheid.

Je zou Jezus Zijn hele leven op aarde gekend kunnen hebben zonder ooit Zijn ware identiteit als God en mens gekend te hebben. Alleen zij die vrijwillig Zijn liefde beantwoorden krijgen Zijn ware natuur te zien, en zelfs dan was het pas na de opstanding en na de komst van de Heilige Geest dat de kerk echt in staat was Zijn identiteit te vatten.

De klassieke opvatting hiervan is dat Jezus volledig God en volledig mens is. Niet God vermomd als mens. Niet een mens die zo goed is dat hij bijna net als God is, maar geheel God en geheel één van ons. God deelt in Jezus ons mens-zijn, opdat wij mogen delen in Zijn God-zijn, en dat alles op zo'n manier dat we nooit het gevaar lopen marionetten te worden, maar altijd gerespecteerd worden en altijd in staat om te kiezen. Hiertoe worden wij in de Bijbel telkens dringend uitgenodigd en allen, die de goede keuze maken, zeggen achteraf: 'Dat heeft Zijn liefde in mij losgemaakt, anders zou ik het nooit gedaan hebben'. Daarom is Zijn liefde ook 'verkiezende liefde'.

Als we eenmaal deze relatie zijn aangegaan ontdekken we de waarheid van Jezus' woorden tegen Filippus. Jezus te hebben gezien betekent de Vader te hebben gezien.

Ons ervaren van de relatie met Jezus, ons bijbellezen, ons gebedsleven, onze dagelijkse pelgrimstocht met Jezus, zijn wezenlijk nodig om de Vader te begrijpen.

*Laat die gezindheid bij u zijn, die ook in Christus Jezus was;
die, als Degene die in de gestalte van God was,
het geen roef heeft geacht om aan God gelijk te zijn,
maar Hij heeft Zichzelf ontledigd,
en de gestalte van een dienstknecht aangenomen,
en aan de mensen gelijk geworden.
En in Zijn uiterlijk als een mens bevonden,
heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood,
ja tot de dood aan het kruis.
Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd
en Hem de naam boven alle naam geschonken,
opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen
van hen die in de hemel en op de aarde en die onder de aarde zijn,
en alle tong zou belijden:
Jezus Christus is Here!,
tot eer van God de Vader*

(Filippenzen 2:5-11)



IK BEN IN DE VADER EN DE VADER IS IN MIJ

We gaan in dezelfde groepjes onze kennis en ervaring van Jezus uitwisselen en weer een lijstje woorden samenstellen:

- Wat maakt onze ervaring met de Bijbel en onze ervaring van Jezus ons duidelijk over de persoon van God?
- Welke woorden zou je gebruiken om God de Vader te beschrijven, zoals we Hem zien door de persoon van Jezus?

Het woord dat Jezus gebruikte om God te beschrijven is het Aramese woord Abba, dat we in het Nederlands het beste vertalen niet met 'Vader' maar met 'Papa'. Dit geeft de intieme relatie weer die Jezus beschrijft. Paulus pakt het thema op. Als we niet weten hoe we bidden moeten, zegt Hij, dan komt de Heilige Geest bidden in ons waardoor wij roepen: 'Abba, Vader'. (Romeinen 8:15).

Toen Zijn leerlingen Jezus vroegen hun te leren bidden, begon Hij met diezelfde vertrouwelijke aanspraak die geboren wordt uit liefde en vertrouwen: 'Onze Vader in de hemel...' (Lucas 11:2)

Vergelijk het lijstje woorden dat je hebt opgesteld aan het begin van de bijeenkomst met het laatste lijstje. Met welke woorden wil je tenslotte de persoon van God omschrijven.



GEMEENSCHAPPELIJK GEBED

Gedurende de tijd voor gebed schrijft iedereen één woord op dat volgens hem/haar de persoon van God het best omschrijft, zoals wij Hem zien door Jezus.

Bekijk de afbeeldingen van Jezus nogmaals en kies deze keer een plaatje dat ons de Vader toont en past bij het woord dat je hebt opgeschreven.



LEG DE VERBINDING

Sommigen van ons hebben slechte ervaringen met vaders en moeders. Probeer deze week je aandacht te richten op de goede kanten van het ouderschap zoals die uitkomen in de wijze waarop Jezus het Vaderschap van God openbaart. Als je zelf ouder bent, heb je hier dan iets aan in je verhouding met je kinderen? Wij zijn allemaal kinderen. Of onze ouders nu nog wel of niet meer leven; of we ze nu aardig vonden of niet; hoe goed of slecht onze verhouding met hen ook was: laten we deze week voor hen bidden of hen gedenken met de liefde en de zorg van God de Vader. Voordat we naar huis gaan wil iedereen hier misschien nog bij stil staan.

Onderweg 1
God kennen

Module 2:
De Vader kennen

2e bijeenkomst:
God, de Vader van Jezus

Basis handout

God, de Vader van het Koninkrijk



HET KONINKRIJK VAN GOD

De Bijbel vertelt de geschiedenis van Gods verhouding met de wereld, Zijn handelen in de schepping en in de geschiedenis van de mensen. Het hoofdthema is de regering van God. Hoewel de Bijbel op een zeker punt ophoudt, gaat het verhaal verder.

De taak van de kerk in onze tijd is dezelfde als op de Pinksterdag, de geboortedag van de kerk, namelijk Christus bekend te maken, Zijn Koninkrijk te vestigen en uit te breiden.

Door na te denken over wat het betekent te leven onder Gods regering en te werken om het Koninkrijk van God te vestigen, kunnen we heel wat ontdekken van het wezen van God, vooral van Zijn bedoeling met de wereld.

Jezus gebruikt veel beelden om te beschrijven hoe Gods Koninkrijk er uit ziet. Door welke voel je je sterk aangesproken? Wat zeggen ze je omtrent de bedoeling en het wezen van God?

Ga samen brainstormen om beelden en woorden te bedenken die Jezus gebruikte om het Koninkrijk van God te omschrijven.

Schrijf die op een groot vel papier op onder het kopje: 'Het Koninkrijk van God is gelijk aan...'

Hier volgen een paar ideeën uit de Bijbel.

Het Koninkrijk van God is gelijk aan...

- Een man die zaad op de akker strooide (Matteüs 13:18-23)
- Een mosterdzaadje (Matteüs 13:31-32)
- Een hoeveelheid gist (Matteüs 13:33)
- Een schat verborgen in een akker (Matteüs 13 :44)
- Een koopman die naar mooie parels zoekt (Matteüs 13:45-46)
- Een sleepnet dat in zee wordt gegooit (Matteüs 13:47-50)

Maar wat zijn je eigen ideeën?



BURGERS VAN HET KONINKRIJK

Jezus beschrijft de eigenschappen van dit burgerschap in een heel beroemde passage in het evangelie naar Matteüs. Dit is Zijn 'grondwet'!

Lees Matteüs 5:1-10

Je bent nu al enige tijd christen. Wat zeggen je ervaringen als deel van de kerk je over het werk van de Heilige Geest, zoals Hij de christenen leidt in hun leven?

Maak nog een lijst woorden op een tweede vel papier onder de titel: 'Burgers van het Koninkrijk zijn...'

Voeg nu aan beide lijsten nog meer woorden of zinnen toe vanuit je eigen ervaring met pogingen om te leven als burgers van Gods Koninkrijk.

Hier volgt wat Jezus er van zegt:

- arm van geest
- zachtmoedig
- hongerend naar gerechtigheid
- zuiver van hart
- vreedstichters
- vervolgd

Wat zou je daaraan willen toevoegen?



HET KONINKRIJK EN DE KERK

Het lidmaatschap van de kerk is niet net zo iets als dat van een andere organisatie.

Wij worden:

- burgers van het Koninkrijk
- leden van het lichaam van Christus
- ingelijfd in het gezin van God
- mede-erfgenamen van het Koninkrijk der hemelen
- ontvangers aan de Heilige Geest
- instrumenten van Gods doel op aarde
- kanalen van Zijn vrede
- toonbeelden van Zijn aanwezigheid
- wandelende tekenen van Zijn liefde

Het is de taak van de kerk de opdracht en de dienst van Jezus voort te zetten, namelijk Gods Koninkrijk te vestigen. Hoe krijgt dit, in wat jij van de kerk ervaart, feitelijk gestalte?

Pak in groepen de volgende vraag aan:

Hoe weerspiegelt jouw kerk de waarden, de levensstijl en de dingen van het Koninkrijk?

Elke groep presenteert zijn bevindingen onder de kopjes:

- 'Onze kerk is dicht bij het Koninkrijk als...'
- 'Onze kerk is ver van het koninkrijk als...'

Het is Gods bedoeling met alle mensen in contact te komen. We moeten er op uit zijn om Jezus te ontmoeten in de armen en de lijdenden in de wereld, vooral in onze eigen samenleving.

Als we Jezus binnen de kerk zijn tegengekomen:

- in het levende woord van de Bijbel
- in de gemeenschap met andere christenen
- in het sacrament van het Avondmaal

dan is het nu nodig dat we deel worden van Gods rechtvaardige bedoeling met de wereld en Jezus ook buiten de kerk volgen.



DE HEILIGE GEEST EN HET KONINKRIJK VAN GOD

Door de doop worden we geplaatst in het verband van het gezin van God en de Heilige Geest draagt ons op mee te helpen bij de bouw van Gods Koninkrijk.



WIJ LOVEN U, O GOD

Maak groepjes van drie en schrijf een kort drieregelig gebed op waarin je God dankt voor wat je tot nu toe van Hem hebt begrepen in alle drie de bijeenkomsten. Daarom moet er in staan:

- Eén regel over Gods scheppend vermogen, zoals we dat bestudeerden in de eerste bijeenkomst.
- Eén regel over de liefdevolle goddelijke natuur zoals we die bestudeerden in de tweede bijeenkomst.
- Eén regel over Gods doel waar we naar gekeken hebben in deze bijeenkomst door te bestuderen wat we bedoelen met het Koninkrijk van God.



GEMEENSCHAPPELIJK GEBED

Tijdens het gebed zullen de zinnen worden voorgelezen.



LEG DE VERBINDING

God heeft een doel met de wereld en met elk mensenleven. Als leven in Zijn Koninkrijk betekent leven onder Zijn wet, wat zijn dan de kenmerken van een christelijke levensstijl? In welk opzicht moeten burgers van het Koninkrijk anders zijn dan andere mensen?

Neem dit mee in je gedachten en in je gebeden. Wees er volgende week klaar voor om anderen deelgenoot te maken van conclusies waartoe je gekomen bent of van de beslissingen die je hebt genomen.

God, de Drie-enige



ONZE RELATIE MET DE DRIE-EENHEID

Het christelijk geloof ziet God als Vader, Zoon en Heilige Geest.

*Rechtvaardige Vader,
de wereld kent U niet,
maar Ik ken U,
en dezen weten dat Gij Mij gezonden hebt;
en Ik heb hun Uw naam bekend gemaakt
en Ik zal hem bekend maken,
opdat de liefde, waarmee Gij Mij hebt liefgehad, in hen zal zijn,
en Ik in hen*

(Johannes 17:25-26)

Deze verzen raken het hart van wat het zeggen wil te geloven in God als Heilige Drie-eenheid. Jezus kwam in de wereld om God bekend te maken. Hij openbaart aan een verloren wereld dat de God die hen schiep, ook hun Vader is die hen liefheeft. Hij belooft dat de liefde die in de Vader en in de Zoon is, ook aanwezig zal zijn in hen die de ene ware God volgen. De Heilige Geest, die van de Vader en de Zoon uitgaat, wil wonen in allen die geloven en vertrouwen. Als we bij onze doop christen worden, wordt ons dan ook gevraagd of wij niet alleen maar in Jezus geloven en op Hem vertrouwen, maar ook de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de God van liefde, die een gemeenschap van liefde is en die leeft in een liefdevolle, scheppende relatie.

In dezelfde drietallen waarmee je de vorige bijeenkomst eindigde, toen jullie een drieregelige uitspraak opgeschreven hebben, probeer je nu elkaar te vertellen wat je relatie is tot de verschillende personen van de Drie-eenheid.

Let op de driedelige structuur van de uitspraken die je hebt neergezet. Eén regel ging over Gods scheppend vermogen. Dit slaat op God de Vader. Eén ging over Gods liefhebbende natuur. Dit verwijst naar God de Zoon. Eén ging over Gods doel. Dit slaat op God de Heilige Geest. Maar allemaal gaan ze over God. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn allen creatief, allen liefdevol, allen vervuld van een rechtvaardig doel. Maar wij ervaren deze verschillende aspecten van de ene God doordat we drie personen ervaren.

Onderweg 1
God kennen

Module 2:
De Vader kennen

4e bijeenkomst:
God, de Drie-enige

Basis handout



DE GELOOFSBELIJDENIS VAN NICEA

*Wij geloven in één God,
de almachtige vader,
Schepper van de hemel en de aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.*

*En in één Here Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader, voor alle eeuwen,
God uit God, Licht uit Licht,
waarachtig God uit waarachtig God;
geboren, niet geschapen,
één van wezen met de Vader;
door Hem zijn alle dingen geworden.
Ter wille van ons mensen en van ons behoud
is Hij neergedaald uit de hemel
en vlees geworden door de Heilige Geest
uit de maagd Maria en is een mens geworden.
Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus,
heeft geleden en is begraven.
Op de derde dag is Hij opgestaan
overeenkomstig de Schriften.
Hij is opgevaren naar de hemel,
zit aan de rechterhand van de Vader
en zal in heerlijkheid weerkomen
om te oordelen de levenden en de doden.
En Zijn rijk zal geen einde hebben.*

*En in de Heilige Geest
die Here is en levend maakt,
die van de Vader en de Zoon uitgaat,
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.*

*En één heilige, algemene en apostolische kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.
Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven van de komende eeuw. Amen.*

Onderweg 1
God kennen

Module 2:
De Vader kennen

4e bijeenkomst:
God, de Drie-enige

Basis handout

Hier heb je in een notendop alles wat wij geloven over God. In de structuur zie je een uitbreiding van de formule die is uitgesproken bij onze doop:

- 'In de naam van God de Vader': Geloof je in en vertrouw je op Hem?
- 'In de naam van God de Zoon': Geloof je in en vertrouw je op Hem?
- 'In de naam van God de Heilige Geest': Geloof je in en vertrouw je op Hem?

De geloofsbelijdenis opzeggen betekent niet alleen maar een lijst van dingen oplezen waar we in geloven, maar ook het omschrijven van een relatie waar we op vertrouwen.



DE DRIE-EENHEID

De Drie-eenheid is een geloofsstuk dat zich ontwikkelde in de kerk naar mate christenen zich bezonnen op hun ervaringen met God, met Jezus en de Heilige Geest. Het is het kernpunt in het geloof van de christelijke kerk. Het waarborgt het volledig mens zijn van Jezus en Zijn volledig God zijn. Hij is God *en* mens. Door God als een gemeenschap te beschrijven, wordt ook de rijkdom van onze gemeenschap op aarde vergroot en worden wij uitgenodigd voor een relatie met God.

Dit is de echte betekenis en de heerlijkheid van het kennen van God als Drie-eenheid. Wij worden uitgenodigd te delen in deze relatie van liefde. Het mensenleven wordt opgenomen in het leven van God.



DE DRIE-EENHEID EN ONS LEVEN

Aan het eind van de bijeenkomst van vorige week vroegen we wat voor verschil het christen zijn zou maken voor je levensstijl. Wat kun je daarover naar voren brengen?

Ons inzicht dat God een Drie-eenheid is doet gedachten rijzen over het christelijke leven.

Ga uiteen in groepen voor verdere discussie:

1. Wij zien dat God een gemeenschap van personen is – drie personen, onderscheiden en elk voor zich een persoon, maar één in scheppend vermogen, liefde en doel. Dit inzicht zou model kunnen staan voor de samenleving. Hoe moeten mensen gemeenschappen de drievoudige gemeenschap in God weerspiegelen?
2. Eén van de beste manieren om de Drie-eenheid te begrijpen is als we er op letten hoe Vader, Zoon en Heilige Geest in een volmaakte liefdesrelatie tot elkaar staan. Dit inzicht kan model staan voor relaties tussen mensen. Hoe moeten menselijk relaties de drievoudige relatie van God weerspiegelen?

Ga na de algemene bespreking na of de gedachte aan God als Drie-eenheid, zoals in deze module ontwikkeld, verschil uitmaakt voor een bepaald aspect van je leven als christen.



AFSLUITING

Veel van deze prachtige en inspirerende waarheid ligt uitgedrukt in de *icoon van de Drie-eenheid*.

Deze plaat wordt genoemd *De Drie-eenheid of Abrahams gastvrijheid*. Het is de uitbeelding van een oudtestamentische geschiedenis waar God als drie personen aan Abraham verschijnt. (Genesis 18:1-15). Ze aten met Abraham. Deze icoon laat ons de liefdesgemeenschap zien die de ware natuur van God is. Er ligt ook een uitnodigend element in, omdat er aan de tafel ruimte voor een vierde persoon is, voor jou.

In de kerk hebben we een speciale zondag, die we drie-eenheidszondag (Zondag Trinitatis) noemen. Dat is de zondag na Pinksteren, wat zeggen wil dat we met de komst van de Heilige Geest eindelijk volle kennis van God bezitten en deel kunnen hebben aan het leven van God, hier en nu.

We sluiten af door samen te bidden. Bijvoorbeeld:

*O Vader, dat Uw liefde ons blijk'
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk
O Geest, zend Uwe troost ons neer
Drie-enig God, Uw naam zij d'eer*

Wie is Jezus?

Niemand weet precies wanneer Hij geboren is, maar die ene gebeurtenis verdeelt de hele wereldgeschiedenis in de jaren aangeduid met vóór Christus ... en na Christus.

Hij heeft nooit een boek geschreven, maar er zijn over Hem meer boeken geschreven dan over wie ook in de geschiedenis. Wat het meest op een biografie van Hem lijkt, (dat deel van de Bijbel dat het Nieuwe Testament genoemd wordt) is in zijn geheel of in delen vertaald in ongeveer 1500 talen.

Hij heeft nooit een schilderij gemaakt of poëzie of muziek geschreven maar over niemands leven en onderwijs zijn zoveel liederen, toneelstukken, gedichten, plaatjes, films, video's en andere kunstuitingen gemaakt.

Hij heeft nooit een leger op de been gebracht, maar miljoenen hebben hun leven gelaten voor Zijn zaak. Er is berekend dat elk jaar het bijna ongelofelijke aantal van 330.000 van Zijn volgelingen om hun geloof gemarteld worden.

(John Blanchard, *Will the Real Jesus Please Stand Up?*; Evangelical Press 1989)



WIE ZEGGEN JULLIE DAT IK BEN?

Bespreek in groepjes of als hele groep met elkaar hoe je beeld en opvattingen over Jezus in de loop der jaren veranderd zijn. Waarom is je kijk veranderd?

Bekijk samen Marcus 8:27-33. Let op de antwoorden die de leerlingen op de twee vragen geven:

1. De mensen gaven een verklaring van Jezus in het licht van hun eigen ervaring.
2. Petrus zegt dat Jezus de Messias is, Gods speciaal gekozen en gezalfde vertegenwoordiger. In het Evangelie van Matteüs zegt Jezus tegen Petrus dat vlees en bloed hem dat niet hebben geopenbaard, maar dat dit inzicht van God Zelf komt.

Wil ons inzicht in wie Jezus is, toenemen dan hebben we de hulp nodig van onze eigen ervaring en van die van anderen, zoals die in de Bijbel en in het onderwijs van de kerk naar ons toe komt, maar we hebben ook de inspiratie en het inzicht nodig die van de Heilige Geest van God komen.



WAT GELOOFT DE KERK OVER JEZUS?

Het inzicht dat de kerk heeft in wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft kwam niet van de ene dag op de andere dag tot stand. Het ging als met het leggen van een puzzel; het hele plaatje kwam te voorschijn toen de verschillende stukjes op hun plaats kwamen te liggen.

Allereerst is er het bewijsmateriaal in wat Jezus zelf gedaan en gezegd heeft. Vervolgens is er het bewijsmateriaal van Zijn dood en opstanding. Voeg daarbij wat de leerlingen in de maanden en jaren die volgden hebben meegemaakt. En dan ten slotte het inzicht dat is verworven toen de kerkvaders, de leiders van de kerk in de eerste vijf eeuwen, het geloof verdedigden, zoals ze het waren gaan begrijpen, tegen ketterse aanvallen, en dan belanden we uiteindelijk bij de stellingen over Jezus in de oude geloofsbelijdenissen.

*Wij geloven in één Here Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader voor alle eeuwen,
God uit God, Licht uit Licht,
waarachtig God uit waarachtig God;
geboren niet geschapen,
één van wezen met de Vader;
door Hem zijn alle dingen geworden.
Ter wille van ons mensen en ons behoud
is Hij neergedaald uit de hemel
en vlees geworden door de Heilige Geest
uit de maagd Maria
en is mens geworden.
Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus,
heeft geleden en is begraven.
Op de derde dag is Hij opgestaan
overeenkomstig de Schriften.
Hij is opgevaren naar de hemel,
zit aan de rechterhand van de Vader
en zal in heerlijkheid weerkomen
om te oordelen de levenden en de doden.
En zijn rijk zal geen einde hebben.*

(De geloofsbelijdenis van Nicea, 4e eeuw)

De kerk kwam zover dat ze beaamde dat Jezus als enige zowel volkomen mens was als volkomen God.



JEZUS IS VOLKOMEN MENS

- Hij is geboren uit een vrouw (Lucas 2:5-7) en erkende Maria als zijn moeder.
- Hij heeft een plaats gekregen in een menselijk geslachtslijn (Matteüs 1:1-16; Lucas 3:23-38).
- Hij groeide op en ontwikkelde zich fysiek, emotioneel, geestelijk (Lucas 2: 40, 52).
- Hij at voedsel (Lucas 7:34; 14:1), kreeg honger en dorst (Lucas 4:2), raakte vermoeid (Johannes 4:6) en had slaap nodig (Matteüs 8:24).
- Hij werd beperkt door tijd en ruimte (Johannes 11:17).
- Hij kende menselijke emoties: liefde (Marcus 10:21), droefheid (Matteüs 14:12-13; Johannes 11:35), medelijden (Marcus 1:40; 6:34), boosheid (Marcus 3:5; 10:13), verrassing (Matteüs 8:10; Marcus 6:6).

- Hij bouwde relaties op met leerlingen en vrienden (Johannes 11:35, 36; 15:15).
- Hij was afhankelijk van God en bracht tijd door in gebed (Marcus 1:35; Lucas 6:12).
- Hij leed mentale en fysieke pijn (Lucas 22:43,44; Marcus 15:15-20).
- Hij is gestorven (Marcus 15:37).

Dit alles vindt steun in de rest van het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in Romeinen 1:3; 9:5; Galaten 4:4; 1 Timoteüs 2:5; Hebreeën 2:14; 1 Johannes 4:2.

Uit het Nieuwe Testament blijkt duidelijk dat Jezus ons in alles gelijk was, maar Hij was zonder zonde.

Waarom is het belangrijk dat Jezus volkomen mens was?

- Hij weet wat het is mens te zijn; Hij begrijpt ons (Hebreeën.4:15-16)
- Het is het centrale punt in de redding die Hij voor ons bewerkstelligd heeft (meer hierover in de derde bijeenkomst).
- Als de enige volmaakte mens geeft Hij ons een voorbeeld ter navolging.



WAT ZOU DIT BETEKENEN VOOR...?

Gebruik een paar minuten om in groepjes te bespreken wat het zou betekenen dat Jezus volkomen mens was voor de volgende mensen:

- iemand die pas een groot verlies heeft geleden
- iemand die ten onrechte beschuldigd is
- iemand die z'n ontslag heeft gehad



JEZUS IS VOLKOMEN GOD

1. *Bewijs uit Zijn werk:*

- Hij onderwees en genas met gezag (Marcus 1:22, 40-42).
- Hij stelde dat Hij het recht had zonden te vergeven (Marcus 2:3-12; Lucas 7:36-50).
- Hij oefende macht en gezag uit over de natuur (Matteüs 8:23-27; 14:23-33).
- De demonen erkenden Hem (Matteüs 8:28; Marcus 1:24).
- Hij stelde dat Hij boven de door God gegeven wetten en instellingen stond, zoals de sabbat (Lucas 6:5).
- Hij wees op gelijkheid en wederkerigheid in Zijn relatie tot God en noemde Hem Vader en zichzelf Zoon (Matteüs 11:25-27; Johannes 5:19-23; 10:14-30).
- Volgens de evangeliën sprak Hij over zichzelf in termen die uitgelegd konden worden als zouden ze godheid impliceren en Hij erkende dit ook als anderen dat ten aanzien van Hem suggereerden. (Matteüs 14:33; 16:16; 26:63-65, de 'Ik ben' uitspraken in het Evangelie van Johannes).
- Hij werd erkend als 'Zoon van God' bij Zijn doop en verheerlijking (Matteüs 3:17; 17:5).
- De tekenen van de maagdelijke conceptie en de opstanding versterken en bevestigen de gedachte van Zijn God zijn.

2. Het getuigenis van de vroege kerk:

- Ze verkondigden en vereerden Hem als Heer, een titel die gewoonlijk gereserveerd werd voor God (Handelingen 2:36; Filippenzen 2:5-11; Romeinen 10:13) Geen enkele andere verklaring zou aan hun ervaring recht doen.
- Het Evangelie van Johannes leert duidelijk dat Hij God is (Johannes 1:1-4, 14, 18; 14:6,7; 20:28)
- Hij wordt beschouwd als de Schepper van het heelal en als redder van Zijn kerk.
- Hebreëen 1:3 en Kolossenzen 1:15 spreken over Jezus als degene die op unieke wijze heeft geopenbaard hoe God is.

3. Het christelijk geloof is uniek:

Uit de geschiedenis is de figuur van Albert Schweitzer (1876-1965) bekend. Hij was buitengewoon begaafd: theoloog, musicus, musicoloog en ook nog arts. Hij schreef boeken over Jezus en Paulus én over Johann Sebastian Bach. Hij had in Europa carrière kunnen maken. Toch ging hij, toen hij 38 jaar oud was, naar Frans-Equatoriaal Afrika (Gabon). Daar stichtte hij midden in het oerwoud, dichtbij Lambarene, een ziekenhuis. Daar gaf hij vele jaren van zijn leven zijn beste krachten, in primitieve omstandigheden, midden tussen heel veel ellende. Zo'n leven dwingt respect af. In 1952 ontving hij dan ook de Nobelprijs voor de vrede.

Maar veel en veel meer was wat de Zoon van God deed. Uit de volmaakte hemel kwam Hij op aarde. God was Hij, almachtig. Maar Hij werd mens. Hij ging hier op aarde leven, midden tussen zieke én slechte mensen. Hij werd een mens zoals wij, dus ook een zwak mens. Hij leed en nam daarmee onze schuld op zich.

Daarin zien we, hoe uniek het christendom is. Jezus is niet alleen een mens die veel presteert. Hij is niet vooral iemand, die ons aanzet om veel te presteren. Gelukkig niet, want wij kunnen niet zoveel. Jezus is God. God, die helemaal bij ons komt. God, die ons optrekt uit het moeras.

En als er christenen zijn, die ten koste van zichzelf alles voor een ander over hebben, dan is het duidelijk dat zij de kracht daarvoor van een goddelijke Verlosser hebben gekregen. Zover kan een mens je nooit brengen.



GROEPSOEFENING: WAT ZOU JIJ ANTWOORDEN ALS...?

Twee mogelijkheden:

1. Je maakt kleinere groepen en beantwoordt de vraag: Hoe zou je een criticus van het christendom beantwoorden als hij zei: 'Jezus was alleen maar een goed mens'? of 'Jezus is slechts één van de grote religieuze leiders die de wereld gekend heeft. Hij is net zo min belangrijk als Mohammed of de Boeddha.'

of:

2. De geloofsbelijdenissen zijn geschreven om het christendom te verdedigen tegen bepaalde ketterijen. Welke waarheden omtrent Jezus hebben we het hardst nodig om het vandaag te verdedigen/te verkondigen? Vorm kleine groepen en schrijf een korte geloofsbelijdenis voor de wereld van vandaag.



LEG DE VERBINDING

Het leggen van de verbinding in deze module is erg eenvoudig.

Je mag kiezen of je het verhaal over Jezus in zijn geheel uit Lucas wilt lezen of uit Johannes. Probeer vroeg in de week tijd te reserveren om de hoofdstukken achter elkaar door te kunnen lezen. Dan krijg je een beter overzicht.

De bijbelgedeelten voor deze week zijn Lucas 1:1-6:49 of Johannes 1:1-5:47.



Wat leerde Jezus?

VAT HET ONDERWIJS VAN JEZUS SAMEN

Schrijf in groepjes van twee één zin op die, volgens jullie, het onderwijs van Jezus samenvat.

Lees die zin voor aan de rest van de groep.

Laat nu jullie favoriete uitspraak van Jezus aan de anderen zien en zeg waarom jullie die gekozen hebben.



HET KONINKRIJK VAN GOD

Jezus ging naar Galilea om het evangelie van God te preken. En Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Bekeert u en geloof het evangelie

(Marcus 1:14,15)

De boodschap van Jezus kan worden samengevat als goed nieuws (dat is de betekenis van het woord 'evangelie') over het Koninkrijk van God:

- Het Joodse volk had honderden jaren uitgezien naar het Koninkrijk van God. Het zou een tijd zijn dat God als Koning zou regeren, een tijd van recht en vrede als Gods vijanden ten val gebracht zouden worden en Zijn volk bevrijd zou worden.
- In Jezus is het Koninkrijk van God aangebroken (Lucas 4:16-21; Lucas 11:20).
- Het Koninkrijk sluit mensen niet uit, maar in, vooral de armen en randfiguren.
- Het Koninkrijk manifesteerde zich in wat Jezus deed, zieken genezen, demonen uitdrijven, vriendschap sluiten met de verschoppelingen en de zondaars; het Koninkrijk was goed nieuws van bevrijding.
- Het Koninkrijk is verborgen en het groeit (Matteüs 13:31-33).
- Het Koninkrijk vraagt om reactie (Matteüs 13:44,45; Marcus 10:15; Johannes 3:3)
- De waarden van het Koninkrijk zijn anders dan die van de wereld (de Bergrede in Matteüs 5-7 en vooral Matteüs 5:3-13; 6:19-34; 7:21-27).
- Het Koninkrijk is zowel aanwezig in Jezus, als komende in al zijn volheid als Jezus terugkomt (Matteüs 25:31-46).
- Het Koninkrijk heeft niet zoveel te maken met een bepaalde plaats, maar het gaat over de regering van God in het leven der mensen en in Zijn wereld.

Als we christen worden, worden we burger van het Koninkrijk van de hemel, omdat we Gods regering erkennen in ons hart en leven. Dat betekent onder andere het volgende:

We zijn samen leden van het lichaam van Christus.

We zijn kinderen van dezelfde hemelse Vader.

We zijn samen erfgenamen van het Koninkrijk van God.

Wat voor praktisch verschil zou het maken in ons leven dat we burgers van het Koninkrijk van de hemel zijn? Kun je voorbeelden bedenken van christenen vandaag of in de geschiedenis bij wie het geloof een radicale invloed heeft gehad op de prioriteiten die ze in hun leven stellen?



DE GELIJKENISSEN VAN HET KONINKRIJK

Jezus gebruikte in Zijn onderwijs dikwijls gelijkenissen, verhalen met een diepere betekenis. Hoeveel gelijkenissen kun je je herinneren? Schrijf ze op onder de volgende kopjes:

GELIJKENISSEN OVER ONZE REACTIE OP HET KONINKRIJK

GELIJKENISSEN OVER DE MANIER WAAROP WIJ MET ANDEREN OMGAAN EN VOOR HEN ZORGEN.



SCHRIJF JE EIGEN GELIJKENIS

Dagelijkse gebeurtenissen vormden vaak het uitgangspunt van Jezus' onderwijs, evenals ervaringen die voor de mensen van Zijn tijd herkenbaar waren, zoals met schapen, landbouw en knechten. Zodoende hielp Hij hen te begrijpen dat God tot ons komt en tot ons wil spreken in ons dagelijks leven. Als Hij vandaag ons zou onderwijzen zou Hij misschien supermarkten, snelwegen en het internet gebruiken. Probeer in kleine groepjes een gelijkenis te verzinnen waarin een aspect van het Koninkrijk van God tot uiting komt en gebruik daarbij een kenmerk van de hedendaagse maatschappij. Denk erom dat de meeste gelijkenissen van Jezus kort waren en één hoofdgedachte hadden. Houd het dus eenvoudig. Vertel elkaar je verhaal.



TEKENS VAN HET KONINKRIJK

Jezus' daden zetten aan Zijn onderwijs kracht bij. Het Evangelie van Johannes noemt de wonderen 'tekens', omdat ze van zichzelf afwijzen naar Jezus en Zijn Koninkrijk. Bij een bepaalde gelegenheid stuurt Johannes de Doper boodschappers naar Jezus om Hem te vragen of Hij echt de Messias was die zou komen om het Koninkrijk van God te stichten. Jezus zegt tot hen:

Gaat heen en boodschapt Johannes wat gij hoort en ziet: blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie
(Matteüs 11:4-5; Lucas 7:22)

We hebben al gezien hoe Jezus' wonderen dikwijls de verschoppelingen van de maatschappij betroffen, zoals de melaatsen, een centurion, een bloedvloeiende vrouw, een blinde bedelaar, een Syrofenicische vrouw, een krankzinnige die tussen de graven leefde omdat iedereen bang voor hem was. Hij toonde de mensen Gods onvoorwaardelijke liefde en de reikwijdte van het Koninkrijk als een plaats waar iedereen welkom is.

Vaak prees Hij mensen om hun geloof (Marcus 5:34; 10:52; Lucas 17:19). Het is door geloof in of vertrouwen op God en Zijn Zoon Jezus dat we het Koninkrijk van God binnengaan en in de goede dingen ervan delen.



Om te bespreken: Toen Jezus Zijn leerlingen uitzond om te onderwijzen en het Koninkrijk van God te verkondigen, gaf Hij hun macht en gezag om zieken te genezen (Lucas 9:1-6; 10:1-9). Hoe wordt vandaag de kerk geroepen om het Rijk zichtbaar te maken? Moet zieken genezen deel uitmaken van onze verkondiging?



GEMEENSCHAPPELIJK GEBED

We bidden samen



LEG DE VERBINDING – VOORBEREIDING OP HET DERDE ONDERDEEL

De bijbelgedeelten voor deze week zijn Lucas 7:1-12:59; of Johannes 6:1-12:50. Wil je op de volgende bijeenkomst afbeeldingen van het kruis (of een kruis) meebrengen die voor jou belangrijk zijn of je aanspreken?



Waarom is Jezus gestorven?

KIJKEN NAAR HET KRUIS

Het kruis staat centraal in het christendom. Zoals we nooit alles zullen begrijpen wat er te weten valt over God, zo zullen we ook nooit alles begrijpen wat er te weten valt over het kruis. Het blijft een diep mysterie. Het is echter wel belangrijk een poging te doen erover na te denken waarom het kruis zo belangrijk is en een paar van de vele facetten te onderzoeken.

Bekijk zo veel verschillende afbeeldingen van het kruis (en misschien ook kruisen) als je kunt verzamelen. Laat ze in de groep rondgaan en bespreek de verschillende boodschappen die ze willen overbrengen.



WAT LEERDE JEZUS OVER HET KRUIS?

Het was noodzakelijk. Het was een deel van Gods plan en niet een afschuwelijke vergissing.

Bekijk samen een paar van de volgende bijbelgedeelten:

- Marcus 8:31-33; 9:31-32; 10:32-34
- Lucas 24:13-27
- Matteüs 26:20-29

Wat leren we in deze gedeelten over Jezus' verstaan van het kruis? Wat valt je in elke passage het meest op?



AAN DE VOET VAN HET KRUIS

Je bekijkt een video over Jezus' rechtszaak en kruisiging of je leest samen een gedramatiseerde vertolking van óf het lijdensverhaal en de opstanding.

Neem een paar minuten stilte voor persoonlijke bezinning voordat jullie verder gaan.

Er wordt nu een groot vel papier op de vloer gelegd. Noem woorden die voor jullie kort weergeven wat het kruis inhoudt. Iemand schrijft ze op het papier.



DE BETEKENIS VAN HET KRUIS

Is het je opgevallen dat Paulus, als hij het over Jezus heeft, nooit iets anders noemt dan Zijn dood en opstanding? En is het je ook opgevallen hoe deze twee altijd samengaan? (1 Korintiërs 15:1-7; Filippenzen 3:10-11; Romeinen 6:3-5.). De opstanding was Gods bekrachtiging of Zijn 'ja' op Jezus' zelfofferande aan het kruis. Wij zijn er van verzekerd dat alles waar Jezus voor stierf volbracht is. Het is Gods teken van hoop voor individuele personen en voor de wereld. Als we spreken over het kruis van Christus richten we de aandacht niet uitsluitend op Zijn kruisiging, maar op alles wat Zijn lijden, Zijn dood, Zijn opstanding en Zijn hemelvaart voor ons met zich meebrengt.

In 1 Korintiërs 15:3 zegt Paulus: 'Ik heb u vóór alles overgeleverd wat ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften'. Maar wat betekent dat? Is dat alles, wat het kruis betreft? Het Nieuwe Testament gebruikt verschillende voorstellingen of beelden bij het pogen ons de betekenis van het kruis te helpen begrijpen. Daarvan zijn voor ons sommige makkelijker te begrijpen dan andere. Geen ervan vormt op zichzelf een volledige verklaring. De betekenis van het kruis is altijd groter dan de som van de verschillende beelden. Het lijkt wel of we een zeer kostbare geslepen edelsteen bekijken. Je kunt je telkens concentreren op één bepaald facet. Zodoende ben je misschien niet in staat de blik te richten op andere facetten, maar ze zijn er steeds wel. En de juweel zélf is kostbaar, niet slechts één van de aspecten ervan.

Er volgen nu enkele facetten van het juweel van het kruis. In verschillende perioden van de kerkgeschiedenis hebben sommige facetten belangrijker geschiedenissen dan andere. Dat geldt ook voor ieder van ons persoonlijk. Er zullen perioden zijn in je leven dat een bepaald aspect van het kruis je sterker aanspreekt dan een ander.

- Aan het kruis vereenzelvigde Jezus Zich met de hachelijke situatie van ons mensen en nam Hij onze plaats in.
- Als vriend verraden pakt Jezus alles aan wat relaties verwoest en biedt Hij herstel.
- In Zijn dood maakt Jezus een nieuw verbond tussen God en Zijn volk.
- In Zijn dood draagt Jezus de straf voor onze zonden.
- Jezus is het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt.
- In het kruis triomfeert Jezus over alle machten van zonde en kwaad.
- In het kruis neemt Jezus alle pijn en lijden van de wereld op zich.
- Aan het kruis geeft Jezus ons een voorbeeld van volmaakte liefde.

Of, zoals Shillito het in zijn gedicht 'Jesus of the Scars' (de getekende Jezus) zegt:

*The other gods were strong, but Thou wast weak;
They rode, but Thou didst stagger to Thy throne.
Yet to our wounds only Gods wounds can speak
And not a god hast wounds but Thou alone.*

*Andere goden waren sterk, maar U was zwak
Zij zaten trots te paard. U had een kruis als troon.
Doch slechts Uw wonden helen ons gewonde hart.
En geen God heeft wonden dan Gods eigen Zoon.*

(uit: William Temple, Readings in St John's Gospel, p. 384-385)

'De grote stilte':

Aan het einde der tijden waren miljarden mensen verspreid over een grote vlakte voor Gods troon. De meesten schrokken terug voor het stralende licht dat hen tegemoet scheen. Maar sommige groepen, die vooraan stonden, praatten verhit met elkaar – niet vol schaamt, maar met strijdlust.

'Kan God ons oordelen? Hoe kan Hij iets weten over ons lijden?', snauwde een tengere, jonge vrouw. Zij scheurde een mouw open om het getatoeëerde nummer te laten zien van een Nazi concentratiekamp. 'Wij doorstonden slagen... marteling... dood!'

In een andere groep liet een negerjongen zijn kraag zakken. 'Wat denk je hiervan?', vroeg hij, terwijl hij een lelijke striem van een touw liet zien. 'Gelynacht... alleen omdat ik zwart ben!'

In een andere menigte stond een zwanger schoolmeisje met droevige ogen. 'Waarom moest ik lijden', mompelde ze. 'Het was niet mijn fout.'

Over de hele vlakte waren er honderden van zulke groepen. Elke groep had een klacht tegen God over het kwaad en het lijden dat Hij had toegestaan in de wereld. Wat was God gelukkig, dat Hij in de hemel kon wonen, waar het allemaal heerlijkheid en licht was, waar er geen tranen waren of angst, geen honger of haat. Wat wist God nu van alles waartoe mensen gedwongen waren om te verdragen in deze wereld? Want God leidt een fijn en beschut leven, zeiden ze.

Daarom stuurde elk van deze groepen hun leider naar voren, die was uitgekozen omdat hij of zij het meest had geleden. Een Jood, een neger, iemand uit Hiroshima, een vreselijk misvormde reumapatiënt, een doofblind kind. In het midden van de vlakte overlegden zij met elkaar. Ten slotte waren zij gereed om hun zaak te verdedigen. De verdediging zat goed in elkaar.

Voordat God toestemming kon krijgen om hun rechter te zijn, moest Hij verdragen wat zij hadden verdragen. Hun beslissing was dat God veroordeeld zou worden om op aarde te wonen - als een mens!

'Laat Hem geboren worden als een Jood. Laat de wettigheid van Zijn geboorte worden betwijfeld. Geef Hem een taak te doen die zo moeilijk is, dat zelfs Zijn familie zal denken dat Hij krankzinnig is wanneer Hij probeert die uit te voeren. Laat Hem verraden worden door Zijn meest nabije vrienden. Geef Hem valse aantijgingen te verduren, laat Hem veroordeeld worden door een bevooroordeelde jury en berecht door een laffe rechter. Laat Hem gemarteld worden. Laat Hem ten slotte zien wat het betekent om verschrikkelijk alleen te zijn. Laat Hem dan sterven. Laat Hem zo sterven dat er geen twijfel kan bestaan dat Hij inderdaad stierf. Laat er een grote menigte getuigen zijn om dat na te gaan.'

Toen elke leider zijn aandeel van het vonnis afkondigde, gingen luide kreten van instemming op uit de massa mensen die was verzameld.

En toen de laatste zijn oordeel had uitgesproken, was er een lange stilte. Niemand bracht nog een woord uit. Niemand bewoog. Want ineens wisten zij allen dat God dit vonnis reeds had gedragen.

(uit John Stott, *The Cross of Christ*, Leicester 1989, p. 336-337)

Onderweg 1
God kennen

Module 3:
Jezus kennen

3e bijeenkomst:
Waarom is Jezus gestorven?

Basis handout



LIEDEREN VAN GELOOF

De verschillende aspecten van het werk van Christus aan het kruis worden weerspiegeld in de liederen die wij erover zingen. Zoek eens in je liedbundel naar de grote geloofslieder over het kruis en kijk dan welke aspecten in elk lied aangehaald worden. Welk lied komt het dichtst bij wat jij over het kruis zou willen zeggen?



LEG DE VERBINDING

De bijbelgedeelten voor deze week zijn: Lucas 13:1-19:44 of Johannes 13:1-17:26.

Onderweg 1
God kennen

Module 3:
Jezus kennen

3e bijeenkomst:
Waarom is Jezus gestorven?

Basis handout

Met Jezus wordt het leven anders

De vorige keer hebben we nagedacht over de betekenis van het kruis als kern van wat Jezus kwam doen. Maar de dood van Jezus is niet het uitgangspunt van het christelijk geloof. Het uitgangspunt is de opstanding. Als Jezus niet was opgewekt uit de dood dan was, zoals Paulus zegt in 1 Korintiërs 14:15, ons geloof zonder inhoud. Door wat ze hadden meegemaakt en door de overtuiging dat God Jezus uit de dood had opgewekt, leerden de leerlingen de betekenis van Zijn dood begrijpen.

Het bewijsmateriaal voor de opstanding begint met wat de eerste leerlingen hebben meegemaakt. Telkens weer ontmoetten ze de opgestane Christus als ze Hem helemaal niet verwachtten. Eén van de kenmerkende aspecten van de opstandingverhalen in de evangeliën is wel dat, telkens als de opgestane Jezus temidden van de leerlingen verschijnt, zij verrast zijn, bang of vol twijfels. Wie zegt dat de opstanding een hersenspinsel van de leerlingen was, waarbij de wens de vader was van de gedachte, kijkt niet naar het bewijsmateriaal. Het bewijs werd nog eens versterkt door het feit van het lege graf, door het feit dat zo velen de opgestane Christus ontmoet hebben (1 Korintiërs 15:3-8 en ook de evangeliën) en doordat deze ontmoeting hun leven dermate heeft veranderd, dat ze bereid waren in het publiek, met vervolging, gevangenschap en de dood voor ogen, te getuigen van de werkelijkheid van de opstanding (Handelingen 4:1-12, 19-20, 33; 10:39-41; 17:17-18).

Vóór Zijn dood had Jezus de leerlingen beloofd dat Hij de Heilige Geest zou zenden, Die altijd bij hen zou blijven. De Geest zou hen helpen meer van Jezus te begrijpen en van Hem te getuigen. Na de opstanding beval Jezus Zijn leerlingen in Jeruzalem te wachten tot ze kracht van boven zouden hebben ontvangen om Zijn getuigen te kunnen zijn (Handelingen 1:4-5, 8; 2:1-12, 22-24, 36-39). Door de eeuwen heen hebben christenen getuigd dat ze door de werking van de Heilige Geest de opgestane Here ontmoeten en dat door Hem hun leven is veranderd.



EEN KAART AAN EEN VRIEND

Schrijf een kaart aan een vriend en vertel zo eenvoudig en kort mogelijk hoe Jezus je leven heeft veranderd. Je krijgt hier hoogstens vijf minuten voor en dan zal je gevraagd worden voor te lezen wat je hebt geschreven.



WAAROM JEZUS BELANGRIJK IS

- Jezus laat zien hoe God is en maakt het ons mogelijk de Vader te kennen.
Matteüs 1:23; Johannes 1:1-5, 10-14,18; Johannes 14:6-10, 20-21;
Kolossenzen 1:15-20; Hebreëen 1:3
- Jezus maakt het ons mogelijk vergeving te ontvangen en een nieuw begin te maken.
Handelingen 1:38; Romeinen 5:6-11; Romeinen 6:3-11; 2 Korintiërs 5:17-21;
1 Johannes 1:6-2:2

- Jezus heeft de dood overwonnen en belooft ons dat wij zullen worden opgewekt. Johannes 11:25-26; 1 Korintiërs 15:20-26; 1 Tessalonicensen 4:13-14; Openbaring 1:17-18
- Jezus heeft ons de gave van de Heilige Geest beloofd. Johannes 7:37-39; Handelingen 1:4-8; Handelingen 2:32-39; Romeinen 8:14-17, 26-27
- Jezus belooft altijd en onder alle omstandigheden bij ons te zijn. Matteüs 1:23; Matteüs 28:18-20; Johannes 14:15-21; Romeinen 8:35-39
- Jezus toont ons hoe het is echt mens te zijn en het leven voluit te leven. Jezus ontving het leven als een geschenk van de Vader en Hij toonde ons wat het betekent van de Vader afhankelijk te zijn. Hij liet zien dat het mogelijk is een heilig, God toegewijd leven te leiden en tegelijkertijd te genieten van mensen en feestjes en van de schepping en niet door menselijke tradities en wetten gebonden te zijn.
- Lucas 7:34; Johannes 1:14; Johannes 10:10
Jezus lijft ons in in een nieuw gezin, de kerk.
Lucas 8:19-21; Galaten 4:4-7; Efeziërs 3:14-19; 1 Petrus 2:9-10
- Jezus heeft de muren afgebroken die scheiding brengen tussen enkelingen en in samenlevingen.
Galaten 3:27-29; Efeziërs 2:8-22;
- Jezus heeft ons leren bidden en Hij bidt nog steeds voor ons.
Matteüs 6:5-15; Lucas 11:1-13; Hebreeën 7:25
- Jezus voedt en onderhoudt ons op onze christenreis.
Matteüs 11:28-30; Johannes 6:35-40; Johannes 15:4-11; 1 Petrus 2:2; Efeziërs 6:10-18
- Jezus is Heer van hemel en aarde.
Filippenzen 2:5-11; Matteüs 28:19-20



EEN BESLUIT OM MEER TE LEREN

Draai je kaart om en maak een tweede notitie. Hierin staat over welke aspecten van de persoon van Jezus en Zijn werk je in de komende vijf maanden meer aan de weet hoopt te komen.

Onderweg 1
God kennen

Module 3:
Jezus kennen

4e bijeenkomst:
Met Jezus wordt het leven anders

Basis handout



HOE MOETEN WE OP JEZUS REAGEREN?

In deze module hebben we nagedacht over wie Jezus is, wat Hij leerde en deed toen Hij op aarde was, wat Hij gedaan heeft door Zijn dood en opstanding en waarom Hij belangrijk is. Hoe moeten we in het licht van dit alles nu reageren?

Lees Lucas 1:29-38.

Maria was een heel gewone vrouw, een meisje van eenvoudige komaf. Ze was helemaal in de war en verschrikt door de verschijning en de groet van de engel. Ze begreep niet echt alles waarin God haar wilde betrekken, maar alles wat ze tot op dat moment van God wist gaf haar moed Hem te vertrouwen. 'Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar Uw woord' (Lucas 1:38). Ze zei 'ja' tegen God. Ze begreep niet ten volle wat dit zou betekenen. Ze dacht na over wat ze had meegemaakt (Lucas 2:19, 51). Ze leerde om haar Zoon Jezus te vertrouwen en spoorde anderen aan dat ook te doen (Johannes 2:5). Ze was aanwezig bij Zijn kruisiging (Johannes 19:25-27) en hoewel we niet weten of Jezus na Zijn opstanding aan haar is verschenen, was ze met de discipelen aanwezig in de bovenkamer om te bidden om de komst van de Heilige Geest (Handelingen 1:14).

Door de eeuwen heen is Maria voor veel christenen een voorbeeld van discipelschap geweest, van iemand die zich in liefdevolle getrouwe gehoorzaamheid aan God overgaf. Haar rol als de moeder van onze Heer was uniek. Maar Paulus verzekert ons dat Jezus leeft in ieder die Zijn vertrouwen stelt op Hem (Galaten 2:20; Kolossenzen 1:27). Ook wij worden uitgenodigd Christusdragers te zijn. Als wij dagelijks weer 'ja' zeggen tegen God en vertrouwen op alles wat Jezus voor ons gedaan heeft krijgt het leven van Jezus gestalte en vorm in ons als enkeling en in Zijn lichaam, de kerk. Wij mogen een leesbare brief van Hem zijn in een wereld in nood.

Lees met elkaar het volgende interview. Zijn er punten die je herkent? Zo ja, welke?

'Toen mijn schoonmoeder was overleden, dacht ik: dood is dood. Tegelijk vroeg ik me altijd al af wat het doel van dit leven was en of er misschien toch iets na de dood zou zijn. Mijn ouders waren wel hervormd, maar na hun trouwen hebben ze het geloof losgelaten. Thuis werd er nooit gebeden of over het geloof gesproken. Ik had een paar dagen vrij rond de begrafenis en toen kwam er een ouderling van de kerk langs om mijn zoon uit te nodigen voor catechisatie. We raakten aan de praat over het overlijden van mijn schoonmoeder en over de zin van het leven.

Dit 'toevallige' bezoek bracht mij verder. Ik kwam erachter dat ik zoekende was, maar dat de Here God mij ook gezocht had. De ouderling nodigde mij uit eens naar een jeugddienst te komen, omdat het daar allemaal wat makkelijker te begrijpen is dan in een gewone kerkdienst. De jeugddiensten spraken mij enorm aan. Ik wilde er wel bijhoren, die mensen straalden wat uit. Hoe ze met elkaar omgingen en meeleefden in mooie en moeilijke situaties. Ik was dat helemaal niet gewend. Het was altijd ieder voor zich. De ouderling nodigde mij daarna uit voor een open kring. Dat wilde ik wel eens proberen. Ik moest er alleen naar toe, want mijn vrouw zag het allemaal niet zo zitten. De eerste keer ging ik met knikkende knieën. Op die kring kwam alles over gelooven aan de orde. Elke vraag kon gesteld worden.

Na een tijdje vroeg ik of ik belijdenis kon doen. Ik kreeg toen als reactie van de kringleider: dat moet je gewoon doen. Krijg nou wat, dacht ik, ik weet nog veel te weinig. In een gesprek met de dominee heb ik dat ook gezegd. De dominee reageerde heel laconiek: 'Dat geeft niets, je leert steeds verder'. Toen ben ik belijdeniscatechisatie gaan volgen. We waren met een grote groep mensen, acht ouderen en veertien jongeren. Rond Pasen zouden we een weekendje weggaan. Partners en vrienden mocht je meenemen. Ik wilde heel graag dat mijn vrouw meeding, maar ik dacht niet dat zij zou willen. Toen hebben we er in de groep voor gebeden en wat ik niet had verwacht, gebeurde: zij wilde ook mee. Tijdens het weekend raakte zij in gesprek met de anderen. Het sprak haar steeds meer aan en zij wilde de Here Jezus toen ook gaan volgen in haar leven. Weet je wat zo mooi is: in de hemel juichen de engelen als er iemand tot geloof komt!

Mijn vrouw heeft toen een soort spoedcursus belijdeniscatechisatie gedaan. En kort daarna hebben we samen belijdenis gedaan. Samen voor God gekniel kregen we Zijn zegen. Dat zal ik nooit meer vergeten. Ze zeggen wel eens dat mensen in God gaan geloven door moeilijke omstandigheden. Dat was bij ons helemaal niet zo. Wij hadden het heel goed met elkaar en toen zijn wij tot geloof gekomen. Volgens mij was dat een voorbereiding voor een verschrikkelijk moeilijke periode die ging komen. Onze zoon heeft iets meer tijd en geduld nodig dan anderen. Maar eigenlijk was het allemaal heel goed met hem tot hij werk ging zoeken. Hij heeft 22 werkgevers gehad. Bijna niemand heeft meer het geduld met zo'n jongen. Op een gegeven moment trok hij het niet meer en moest hij opgenomen worden. Ik vond het verschrikkelijk moeilijk om mijn eigen zoon weg te moeten brengen naar een inrichting. Hij heeft er een jaar therapie en rust gehad. Gelukkig waren er in deze periode veel mensen om ons heen die ons hielpen en voor ons baden. We werden gedragen door de gemeente. Nu heeft hij een baan als assistent huismeester en is hij helemaal op zijn plek.

Ik was 46 toen ik tot geloof kwam, maar leeftijd maakt helemaal niets uit. Je mag altijd tot God komen. Hij is naar je op zoek. Doe het voor het te laat is. Je mist anders ontzettend veel. Je hoeft niet eerst heel veel te weten of goed te zijn om naar God te kunnen gaan. Onze dominee zei me: "Als je 's avonds naar buiten kijkt naar de sterren, steek dan je handen omhoog en zeg: 'Here God, hier ben ik'. Dat is genoeg. De rest komt dan vanzelf wel.' Dat doe ik nu. 's Avonds voor het slapen gaan, kniel ik altijd en spreek tot God. Dan krijg ik rust en kan ik lekker gaan slapen."

Onderweg 1
God kennen

Module 3:
Jezus kennen

4e bijeenkomst:
Met Jezus wordt het leven anders

Basis handout



GEMEENSCHAPPELIJK GEBED

Het volgende gebed van Maarten Luther, de kerkhervormer uit de 16e eeuw, kan worden gebruikt:

*Here, wanneer wij met elkaar
in het recht zouden treden,
over hoe ik leef en wat ik doe,
ik zou niet bestaan.*

*Maar omdat U mij vergeeft zonder ophouden
en beloofd hebt, dat U mij
door uw Christus
barmhartig wilt zijn,
daarom kan ik mij erop beroemen
U te eren en uw dienaar te zijn.*

*Ben ik niet goed, Christus is het wel,
ben ik niet Gods dienaar,
Hij is het immers,
ben ik niet zonder zorg en vrees,
Hij is toch vrij van alle zorgen
en zonder vrees.*

*Zo ontstijg ik aan mezelf
tot U
en beroem mij er op, dat ik in U,
en door U, Here Christus, een gelovend mens ben.
U zij de lof in eeuwigheid.*

Het is ook mogelijk om samen te zingen. Bijvoorbeeld: *'Neem mijn leven, laat het Heer'*.



LEG DE VERBINDING

Omdat dit de laatste bijeenkomst is voor deze module zou je misschien vergeten het laatste en spannendste deel van het Evangelie te lezen! De gedeeltes voor deze week zijn Lucas 19:45-24:53 of Johannes 18:1-21:25.

De geschiedenis van de Heilige Geest



BIJBELSTUDIE: HANDELINGEN 19:1-7

Lees: Handelingen 19:1-7

Het tekstgedeelte beschrijft wat er gebeurt als Paulus de discipelen in Efeze voor het eerst ontmoet.

Waarschijnlijk heeft hij hun een aantal vragen gesteld om er achter te komen hoe het met hun geloof gesteld was en wat ze geleerd hadden.

Veel christenen vandaag zijn zoals de discipelen van Efeze. We kunnen al vele jaren lid zijn van een kerk. We kunnen de Heilige Geest genoemd hebben in de belijdenis en de geschiedenis van Pinksteren kennen. En tegelijkertijd kunnen we maar heel weinig gehoord, begrepen en erkend hebben van het werk van de Heilige Geest in ons leven.



JOUW VERHAAL VAN DE HEILIGE GEEST

Deel met elkaar je eigen begrip en ervaring met de Heilige Geest in het christelijke leven:

- Wie is Hij?
- Heb je Zijn werk in je eigen leven ervaren?
- Heb je enige ervaring met de gaven die de Heilige Geest in jouw leven werkt of in het leven van mensen die je kent?



DE GESCHIEDENIS VAN DE HEILIGE GEEST

De geloofsbelijdenis van Nicea (4e eeuw n. Chr.) zegt:

*Wij geloven in de Heilige Geest,
die Here is en levend maakt,
die uitgaat van de Vader en de Zoon,
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten .*

Bij de bediening van de doop wordt gezegd: *Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.*

- De Heilige Geest is aanwezig in de schepping (Genesis 1:1-2)
- In de dagen van het Oude Testament werd de Heilige Geest niet aan iedere gelovige gegeven. De Geest van God rustte op grote, nationale leiders, belangrijke profeten en grote koningen.

- Het komen van de Heilige Geest over deze mensen was een bepalende gebeurtenis en maakte een werkelijk verschil in hun leven.
- De profeten verkondigden een tijd waarin God Zijn Heilige Geest over alle mensen zou uitstorten:

Daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.

Ook op de dienstknechten en dienstmaagden zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.

(Joël 2:28-29)

- De Heilige Geest was werkzaam in het leven van Johannes de Doper. Op dezelfde manier als bij de profeten van het Oude Testament.
- De Heilige Geest was werkzaam in de ontvangenis en vleeswording van Jezus.
- De Heilige Geest was aan het werk in mensen die Jezus als de Messias erkenden. (Lucas 2:25-27).
- Jezus geeft uitgebreid onderwijs over de Heilige Geest tijdens Zijn leven op aarde (Lucas 11:9-13; Johannes 14:16). Hij belooft dat de Heilige Geest uitgestort zal worden over al Zijn discipelen na de opstanding (Lucas 24:45-49; Handelingen 1:4-9).
- Dit gebeurde met Pinksteren. Het leven van de discipelen werd compleet veranderd (Handelingen 2:1-13).

Net zoals in de verslagen van het Oude Testament en met de doop van Jezus was het uitstorten van de Heilige Geest een bepalende en zichtbare gebeurtenis die een totale verandering teweegbracht. Je wist wanneer het gebeurde!

- Door heel het boek Handelingen heen wordt de Heilige Geest gegeven aan de discipelen bij bekering of na tijden van gebed, vernieuwing of overgave (Handelingen 4:31; Handelingen 9:17-19; Handelingen 10: 44-46).
- Dezelfde belofte van de Heilige Geest wordt ook aan iedere christen in onze tijd gegeven.

Petrus antwoordde hun: 'Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zovelen als de Here onze God ertoe roepen zal.'

(Handelingen 2:38-39)



DE HEILIGE GEEST ALS EEN DUIF

Kijk gezamenlijk naar de geschiedenis van de doop van Jezus door Johannes in Marcus 1:9-11 en Johannes 1:32-43.

Stel elkaar de volgende vragen:

1. Waarom benadrukt Marcus dat de hemelen scheurden?
2. Wat leer je over de Heilige Geest door het beeld van een duif?
3. Wat kun je nog meer leren over de Geest door dit gedeelte?

Kom Schepper God, o Heilige Geest

*Kom Schepper God, o Heil'ge Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn Uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.*

*Uw naam is Trooster, Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord.*

*Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde en vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.*

*Gij zijt door gaven zevenvoud
de vinger van Gods rechterhand,
die 's Vaders woord ons toevertrouwt,
zodat het klinkt in ieder land.*

*Weer van ons 's vijands list en nijd
en geef ons vrede in plaats van haat,
opdat wij volgen waar Gij leidt
en mijden wat de zielen schaadt.*

*Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, 's Vaders Zoon,
o Geest, van beiden uitgegaan.*

*Lof zij de Vader, lof de Heer,
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer,
de heerlijkheid van nu voortaan.*

*(Maarten Luther, 1483-1546,
Liedboek voor de kerken, gezang 239)*



KOM HEIL'GE GEEST, GIJ VOGEL GODS

*Kom Heil'ge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel in de nacht
van onze geest, verward en trots.*

*Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.*

*Er is geen licht dan waar Gij zijt,
Uw vleugels breidt, Uw vleugels strekt,
geen leven dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.*

*Hoor Heil'ge Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.*

*O Heil'ge Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.*

*(Ad den Besten,
Liedboek voor de kerken, gezang 250)*



HEILIGE GEEST VAN GOD

*Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.*

(Opwekking, nr. 343)



LEG DE VERBINDING

Het leeswerk voor deze week is Handelingen 1-7.

Gebruik een van de liederen of gezangen als een gebed om vernieuwing en de doorwerking van de Heilige Geest. Bid het uitgekozen gebed zowel voor een ander als voor jezelf.

De inwoning van de Heilige Geest



JOHANNES 14:15-27

JOHANNES 16:5-15



DE HEILIGE GEEST WOONT IN MIJ

Praat samen over de manieren waarop je de aanwezigheid van de Heilige Geest in jouw leven hebt opgemerkt:

- Zijn er momenten waarop je je overtuigd wist van zonde, gerechtigheid en oordeel, voor of nadat je een christen werd? Is je geweten milder of juist strenger geworden? Lijken dingen die vroeger oké waren nu verkeerd?
- Heb je het gevoel dat de Heilige Geest niet alleen van tijd tot tijd in je werkt maar ook echt in je woont? Hoe ben je je bewust van Zijn aanwezigheid?
- Ken je momenten waarin de Heilige Geest je geleid heeft; je herinnerde aan woorden van de Bijbel, je de juiste woorden gaf om in een moeilijke situatie te gebruiken enz.?

Onderweg 1
God kennen

Module 4:
Kom Heilige Geest

2e bijeenkomst:
De inwoning van de Heilige Geest

Basis handout



HET ONTVANGEN VAN DE HEILIGE GEEST

1. *Is de Heilige Geest werkzaam in elke christen?*

Jazeker, Paulus schrijft dat niemand kan zeggen 'Jezus is Here' dan door de Heilige Geest (1 Korintiërs 12:3). Zelfs voordat je een christen werd was God al op verschillende manieren in jouw leven aan het werk – en Hij is sinds die tijd doorgegaan met het werken door zijn Geest.

Herken je hierin iets van jezelf?

2. *Is er een duidelijke ondervinding van de doop (of onderdompeling) in de Heilige Geest?*

Jazeker. De Bijbel spreekt van deze ervaring en het is ook een deel van het christelijke leven van vandaag. Jezus ervoer zo'n zalving door de Heilige Geest tijdens Zijn doop (Lucas 3:22), hoewel de Heilige Geest hiervoor al werkzaam was in Zijn leven. De discipelen ondervonden het werk en de kracht van de Heilige Geest ook al vóór Pinksteren, maar ze hadden nog steeds bekrachtiging van Pinksteren nodig voordat hun nieuwe opdracht kon beginnen.

Zijn er mensen in de groep aanwezig die in hun eigen leven iets herkennen van deze diepe en indrukwekkende ervaring van de kracht van de Geest?

3. *Wanneer kan ik dit vernieuwende werk van de Heilige Geest verwachten?*

Op een voor jou geschikte tijd. We kunnen de Heilige Geest niet in een doosje stoppen. Hij heeft de leiding. Sommige mensen hebben een duidelijke ervaring van de Heilige Geest tijdens of rond hun bekering. Voor andere mensen is er een duidelijke beleving van de bekrachtiging door de Heilige Geest, maanden of jaren later. Voor weer anderen gebeuren bekering en het vervuld worden met de Heilige Geest geleidelijk en langzaam over een langere periode. In alle gevallen heeft vervulling met de Geest te maken met je relatie tot Jezus Christus. Hoe meer je Hem volgt en dient, des te meer zal de Geest in je werken. En andersom: hoe meer de Geest in je werkt, hoe meer je verbonden wordt met Jezus Christus (vergelijk de Heidelbergse Catechismus, zondag 20).

De ervaring die je nu hebt van Gods aanwezigheid in jouw leven is belangrijker dan de manier waarop dit gebeurde. Waar het om gaat, is dat we geloven dat Hij er is en Zijn belofte houdt om altijd bij ons te zijn. Door de Heilige Geest mogen we die aanwezigheid ook ervaren in ons leven. Maar hoe dat allemaal plaatsvindt en met welke ervaringen het gepaard gaat, is van minder belang.

4. *Is dit een gebeurtenis voor eens en altijd?*

Nee, er komt nog veel meer. Paulus vertelt de christenen van Efeze dat zij vervuld moeten worden met de Heilige Geest (Efeziërs 5:8). De discipelen worden in Handelingen steeds weer vervuld met de Heilige Geest. Het proces van vernieuwd worden door de Heilige Geest gaat door totdat we bij de Here zijn.

Onderweg 1
God kennen

Module 4:
Kom Heilige Geest

2e bijeenkomst:
De inwonning van de Heilige Geest

Basis handout

5. Kunnen we Gods gave voor ons tegenwerken?

Dat kan en velen doen dat.

De Bijbel spreekt van christenen die de Geest bedroeven (Efeze 4:30); de Heilige Geest beledigd hebben (Hebreeën 10:29) en het vuur van de Geest gedooft hebben (1 Tessalonicenzen 5:19).

Hier zie je opnieuw dat het leven door de Geest alles te maken heeft met de concrete dingen die je doet en laat, met andere woorden: met de navolging van Jezus. Wanneer je je eigen koers bepaalt, trekt de Geest Zich terug.

6. Hoe ontvangen we de gave van de Heilige Geest?

We vragen er eenvoudig om (Lucas 11:9-13).

Het vragen gebeurt door gebed, alleen of met anderen. In het ritme van het christelijke leven is het vaak het geval dat we tijden van geestelijke droogheid meemaken gevolgd door seizoenen van vernieuwing. We worden vaak geholpen met deze vernieuwing, in de zin van Gods aanwezigheid in ons leven, door de gebeden van andere christenen. Gehoorzaamheid (volharding, zonder veel te ervaren), het belijden en nalaten van onze zonden, het gebruiken van het avondmaal, zingen en het zoeken van de gemeenschap met andere christenen, zijn middelen die God heeft gegeven om ons door deze tijden heen dichterbij Hem te brengen en meer te geven van Zijn Geest.

Het is voor een christen vooral toepasselijk om God te zoeken voor een diepere ervaring van de aanwezigheid van de Geest tijdens de volgende gebeurtenissen:

- Aan het begin van je christelijke leven.
- Tijdens of rond een doopdienst, belijdenis of vernieuwing van beloften.
- Voordat je aan een belangrijke nieuwe taak begint of een nieuwe stap in je leven begint
- Na een tijd van voortdurende geestelijke droogheid

7. Hoe weet ik of ik de Heilige Geest ontvangen heb?

Als we één van die mensen zijn in wie de Heilige Geest over de jaren heen geleidelijk aan werkt, dan weten we misschien niet altijd of we de Heilige Geest hebben ontvangen. We voelen ons misschien niet anders.

In de eerste plaats mogen we zeker zijn van de Heilige Geest in ons leven, omdat Gods belofte te vertrouwen is. Hij geeft de Heilige Geest aan wie Hem daarom bidden. Verder werkt de Heilige Geest zelf in ons, om ons zekerheid te geven dat wij kinderen van God zijn. Ten slotte vertelt Paulus ons dat het werk van de Heilige Geest gezien kan worden door de vruchten die het oplevert. Dit is de beste test. Als jouw leven in Christus vrucht draagt dan heb je de Heilige Geest ontvangen.



DE ADEM VAN GOD

Eén van de beelden van de Geest in de Bijbel is het beeld van de Geest als de wind of adem van God.

De woorden voor 'Geest', 'Adem' en 'Wind' zijn in het Hebreeuws (= de taal waarin het Oude Testament oorspronkelijk werd geschreven) allemaal hetzelfde.

Lees de volgende gedeeltes samen:

- Ezechiël 37:1-14
- Johannes 3:8
- Johannes 20:19-22
- Handelingen 2:1-4

Wat leer je als groep van dit beeld van de Geest als de wind of adem van God?



GEZAMENLIJK GEBED

We zijn een paar minuten stil en denken na over wat gezegd is.

Bid in stilte om de Heilige Geest.

We sluiten af met gezamenlijk bidden en zingen.

*Heilige Geest, geef mij het geloof, dat mij voor vertwijfeling bewaart
en uit alle kwaad redt.*

Geef mij liefde voor God en mensen, die alle haat en bitterheid verdrijft.

Geef mij de hoop die mij bevrijdt van vrees en angst. Amen.

(Dietrich Bonhoeffer)

O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'

O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk

O Geest, zend Uwe troost ons neer

Drie-enig God, U zij al d' eer.



LEG DE VERBINDING

De bijbellezing voor deze week is Handelingen 8-14.

Gebruik één van de liederen van de vorige bijeenkomst elke dag als een gebed voor vernieuwing en de gave van de Heilige Geest.

Bid het gekozen gebed voor elkaar en voor jezelf.

De Heilige Geest verandert ons



BIJBELSTUDIE: GALATEN 5:16-25

De Heilige Geest komt niet alleen in ons wonen om ons te leren en te leiden, maar ook om ons van binnenuit te veranderen.

Dit is één van de grootste verschillen tussen het christendom en vele andere overtuigingen en manieren van leven. Deze leren vaak hoge idealen en kennen veel regels en voorschriften maar bieden hun volgelingen weinig of geen hulp in het veranderen van binnenuit.

De Here Jezus belooft aan hen die Hem volgen dat zijn Geest in hen zal wonen, om hen te veranderen zodat ze zijn als Christus.

Lees samen: Galaten 5:16-25.

Onderzoek dit tekstgedeelte in groepjes van drie of vier en probeer te ontdekken wat dit tekstgedeelte inhoudt en wat het leert over het werk van de Heilige Geest. Wissel hierna met de anderen uit wat je ontdekt hebt.



VERANDEREN ALS CHRISTEN

Zijn je leven en je karakter veranderd sinds je een christen bent?

Heb je veranderingen opgemerkt in:

- je humeur?
- de taal die je gebruikt?
- je drink- en eetgewoonten?
- de manier waarop je je tijd besteedt?
- de manier waarop je winkelt en je geld uitgeeft?
- je relaties met andere mensen?
- je houding naar mensen toe die je verkeerd behandelen?
- gedrag op je werk (eerlijkheid, op tijd zijn enz.)
- dingen die je nu doet en die je eerder nooit deed?
- dingen waarmee je gestopt bent?
- wat je kijkt op de televisie en wat je leest?



WERKEN MET DE HEILIGE GEEST

Het groeien om te worden zoals Jezus is ook een proces en duurt ons hele leven. We noemen dit deel van het christen zijn 'heiliging'.

Terwijl we nadenken over hoe we moeten groeien naar het beeld van Christus, moeten we oppassen voor twee uitersten:

- Sommige christenen leren dat het hele gebeuren van heiliging automatisch gaat. Het gebeurt omdat de Heilige Geest in ons woont. Dit houdt in dat we geen aandacht hoeven te schenken aan ons gedrag. We kunnen doen wat we willen. We hebben geen regels of richtlijnen nodig voor ons gedrag omdat we zijn vrijgemaakt in Christus.

Wat denk jij dat verkeerd is aan deze aanpak?

- Andere christenen leren heiliging tot stand komt door het houden van heel veel regels en voorschriften. Met andere woorden: door middel van uitwendige naleving en niet door inwendige verandering.

Wat is volgens jou verkeerd aan deze aanpak?

De ware christelijke leer over hoe we in ons geloof moeten groeien is dat we geroepen zijn om de Heilige Geest in ons te laten werken, terwijl Hij ons leven van binnenuit verandert. Groeien in heiligheid maakt deel uit van onze relatie met God en vindt plaats als Hij in ons werkt. We kunnen onze zonden niet bestrijden op basis van onze wilskracht en inspanning, maar alleen door dichter bij Hem te gaan leven.

Dit houdt in dat het bij iedereen een verschillend proces is. En ons hele leven is er mee gemoeid. Het gaat niet alleen om onze zichtbare daden. Hieronder twee illustraties:

Een man houdt twee honden in een grot. Deze twee honden zijn voortdurend met elkaar aan het vechten. Zo is ook de Heilige Geest, Die in ons woont, in gevecht met onze oude en zondige natuur (Galaten 5:17). De man heeft de keuze welke hond hij voedt. De hond die gevoed en verzorgd wordt, zal sterker worden en de overhand hebben over het dier dat uitgehongerd is.

Een ander beeld is dat van de piloot die tijdens het vliegen ontdekt dat er een rat in zijn cockpit zit. Het dier zit te knagen aan allerlei kabels en kan dus niet blijven rondlopen. Als de piloot zelf probeert de rat te vangen, moet hij het stuur loslaten en dan stort het vliegtuig neer. De enige oplossing is dat hij hoger gaat vliegen, daar waar de lucht ijler is. Ten slotte vliegt hij zo hoog dat de rat bezwijkt aan zuurstofgebrek.

Op dezelfde manier hebben wij ook een keuze. Wanneer we onze zondige natuur in ons voeden en verzorgen of zelfs alleen maar zijn gang laten gaan, dan zal deze sterker worden en de overhand krijgen. De vruchten zullen voor iedereen duidelijk zijn. Maar wanneer we het leven van de Heilige Geest in ons voeden en verzorgen, door gebed en aanbidding, door de Schrift, het Avondmaal en de christelijke gemeenschap, dan zal het leven van de Heilige Geest in ons groeien en zich verdiepen en de vruchten van de Geest zullen in ons leven gevormd worden.

1. Wat zijn de belangrijkste dingen die we kunnen doen om het werk van de Heilige Geest in ons te voeden en te versterken?
2. In Handelingen 15 geven de apostelen een eenvoudige lijst met vier richtlijnen voor christenen uit de heidenen (Handelingen 15:24-29). Als je nu zo'n lijst moest maken voor nieuwe christenen vandaag, wat zou je daar dan op zetten?



DE HEILIGE GEEST ALS WATER

Denk er samen over na waarom de Heilige Geest wordt vergeleken met water en wat we van dit beeld kunnen leren.

De bewaarder van de bron

Een rustige bosbewoner woonde hoog boven een Oostenrijks dorp, tegen de oostelijke hellingen van de Alpen. De oude man was jaren daarvoor in dienst genomen door de gemeenteraad om het puin weg te halen uit de waterpoelen in de bergspleten, die het lieflijke beekje voeden dat door hun dorp stroomde. Met trouwe en stille regelmaat patrouilleerde hij in de heuvels, verwijderde hij de bladeren en takken en veegde hij het slib weg dat anders de stroom van fris water zou verstikken en vertroebelen. Langzaam maar zeker werd het dorp een populaire attractie voor toeristen. Sierlijke zwanen dreven op de kristalheldere vijver in het dorp, de raderen van de molens van verschillende aan het water gelegen bedrijven draaiden dag en nacht, de akkers werden vanzelf bevoeid en het uitzicht vanuit de restaurants was fraaier dan beschreven kan worden.

Jaren gingen voorbij. Op een avond kwam de gemeenteraad bij elkaar voor de halfjaarlijkse vergadering. Toen men de begroting behandelde viel iemands oog op het bedrag dat als salaris werd betaald aan de bronbewaarder. De penningmeester zei: 'Wie is die oude man? Waarom houden we hem jaar op jaar aan? Niemand ziet hem ooit. Voorzover wij weten is die vreemde zwerver door de heuvels voor niemand van ons van enig nut. Hij is niet langer nodig!'. Unaniem besloot men de oude man te bedanken voor zijn diensten.

Enkele weken veranderde er niets. In de vroege herfst begonnen de bomen hun bladeren te verliezen. Kleine takken vielen af en vielen in de poelen. Zo belemmerden zij de stroom van fris en borrelend water. Op een middag viel iemand op dat het water in de bron een lichtgele tint had gekregen. Een paar dagen later was het water veel donkerder. Binnen nog een week bedekte een slijmerige laag het water bij de oevers en een smerige stank begon al gauw op te stijgen. De raderen van de molens draaiden langzamer, sommige kwamen uiteindelijk tot stilstand. De zwanen vertrokken, evenals de toeristen. Kille vingers van ziekte en besmetting reikten tot diep in het dorp. Snel riep de in verlegenheid gebrachte gemeenteraad een nieuwe vergadering bijeen. Nu men zich de enorme beoordelingsfout realiseerde, werd de oude bronbewaarder opnieuw in dienst genomen... en binnen een week begon de rivier weer helderder te worden. De raderen draaiden weer en nieuw leven keerde terug in het dorpje in de Alpen.

*(Charles R. Swindoll, Improving your serve, Hodder & Stoughton, 1983, pp.127-8.
Het citaat is afkomstig uit Peter Marshall, Mr Jones, Meet the Master, Peter Davies Ltd
(William Heineman), 1954.)*

Het verhaal heeft twee verschillende betekenisniveaus:

1. Wat zegt het verhaal over de invloed van christenen in de samenleving (als zout en leven)?
2. Wat vertelt het je over de stroom van de rivier van leven in je eigen leven op dit moment? Wie is de bewaarder van de bron in jouw hart?



GEZAMENLIJK GEBED

Breng enige tijd in rust en stilte door, terwijl je nadenkt over je eigen droogte en dorst naar God. Maak gebruik van de woorden van de Psalmen, die je gezamenlijk of individueel uitspreekt.

Lees hardop de beloften uit de Schrift.

Vraag om de aanwezigheid van de Heilige Geest.
Vraag Hem om de stroom van levend water binnen in ieder lid van de groep los te maken, hoe en waar het ook door is belemmerd.
Dit kan in stilte gebeuren of door open gebed.

*Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht,
zo smacht mijn ziel naar U, o God.
Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God;
wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen?*
(Psalm 42:1-2)

*O God, mijn God, U zoek ik,
mijn ziel dorst naar U,
mijn vlees smacht naar U,
in een dor en dorstig land, zonder water*
(Psalm 63:1)

*O, alle dorstigen, komt tot de wateren,
En gij die geen geld hebt, koopt en eet*
(Jesaja 55:1)

*Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!
Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt,
stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.*
(Johannes 7:37-8)

*Regen val, met grote kracht.
Lang reeds heeft de aard' gewacht.
Giet Uw Geest nu uit,
o, mijn dierb're Heer.
O, vervul ons tot Uw eer.*
(Opwekking, nr. 212)



LEG DE VERBINDING

Blijf de schriftgedeelten en het gebed van deze handout elke dag gebruiken en ga verder met het lezen van Handelingen 15-21.

De Heilige Geest geeft kracht



BIJBELSTUDIE: LUCAS 24:45-49, HANDELINGEN 1:1-9

De belofte van de Heilige Geest is om iedere christen kracht te geven voor zijn taak.

Waarom is deze kracht noodzakelijk?

Lees samen in de Bijbel over het moment waarop deze bekrachtiging plaatsvond (Handelingen 2:1-2, 12-13) en de resultaten (Handelingen 2:41).



KRACHT VOOR DE OPDRACHT

Denk samen na over de volgende vragen:

1. Heeft iemand in de groep enige ervaring met het bewust kracht krijgen van de Heilige Geest voor een roeping of opdracht?
2. Wat zijn de belangrijkste gebieden in jouw leven en roeping waar je merkt dat je deze kracht van de Heilige Geest nodig hebt?
3. Hoe geloof je dat we deze kracht van de Heilige Geest samen mogen zoeken?
4. Wat voor dingen kunnen we verwachten na het ontvangen van kracht door de Heilige Geest?



DE KRACHT EN DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST

De eerste gemeente had snel door dat - hoewel de Heilige Geest in elke christen woont en hoewel de Heilige Geest aanwezig was om elke christen kracht te geven - het eindresultaat nooit hetzelfde was. We ontvangen niet op precies dezelfde manier bekrachtiging van de Geest. Sommige mensen worden door God hiervoor gebruikt en anderen weer voor iets anders.

Paulus gebruikt twee met elkaar verweven voorbeelden om het werk van de Heilige Geest op deze manier uit te leggen.

Het ene is het beeld van de kerk als het lichaam van Christus. We zijn allemaal leden van dat lichaam. Zoals de verschillende delen van het menselijk lichaam, zijn we allemaal verschillend en we vervullen allemaal een verschillende functie binnen het lichaam van Christus.

Het tweede beeld is dat van de Heilige Geest als de bringer van gaven. Hij is, zoals een schrijver hem omschrijft, de gevende Gave.

Net zoals met het beeld van het lichaam, benadrukt Paulus dat er een Geest is die verschillende gaven geeft aan verschillende mensen.

Kijk kort naar elke bijbeltekst en maak samen een lijst van de verschillende soorten geestelijke gaven die in de Bijbel genoemd worden.

ROMEINEN 12:6-8
EFEZE 4:11
1 KORINTIËRS 12:7-11
1 KORINTIËRS 12:37-41
1 KORINTIËRS 13:1-2
1 PETRUS 4:1-10

- De opsommingen in het Nieuwe Testament zijn niet bedoeld als een complete, afgeronde lijst.
- Sommige gaven zijn natuurlijke, menselijke bekwaamheden die door God gezegend en meer vruchtbaar gemaakt worden.
- Andere gaven gaan verder dan onze natuurlijke bekwaamheden.
- De gaven van de Heilige Geest werden niet alleen aan de eerste generatie christenen gegeven.

Denk na over de verschillende gaven van elke deelnemer uit de groep.

Onderweg 1
God kennen

Module 4:
Kom Heilige Geest

4e bijeenkomst:
De Heilige Geest geeft kracht

Basis handout



DE HEILIGE GEEST ALS VUUR

Lees opnieuw Handelingen 2:1-3

Wat zegt jou het beeld van de Heilige Geest als vuur?



GEZAMENLIJK GEBED

Lees: Lucas 11: 9-13

De volgende liederen kun je samen zingen of uitspreken als gebed.

*In vuur en vlam zet ons de Geest
gegeven op het pinksterfeest,
ten leven op ons uitgestort -
hoor hoe Gods kerk geboren wordt!*

*Wie door dit vuur wordt aangeraakt
en uit het ongeloof ontwaakt,
beleeft - God lof! - een ommekeer,
de dag van de verrezen Heer.*

*Wie op het rijk van Christus hoopt
ontvangt de Geest en wordt gedoopt -
God heeft uw zonden weggegaan,
een nieuwe mens is opgestaan!*

*Al slaat men ons met zweep en stok,
geboeid, geketend in het blok,
wij weten: God houdt trouw de wacht -
wij zingen psalmen in de nacht!*

*En is uw vlam haast uitgeblust,
gij moedeloze, hier is rust!
Al wie in eerbied voor Hem knielt
wordt met zijn vuur opnieuw beziel.*

*Wie gaan gebukt door angst en pijn
of schuldeloos gevangen zijn,
om Christus en het recht bespot,
hun offer is bekend bij God.*

*Heeft iemand meer dan nodig is
die schenkt wat overbodig is,
want liefde maakt ons meer dan rijk,
ons wacht zijn land, zijn koninkrijk.*

*De aarde is ons toevertrouwd,
God strooit ons uit als zoutend zout,
als licht dat in het duister straalt
en metterdaad zijn woord vertaalt.*

*Zo waait de wind, zo blaast de Geest,
zo laait het vuur van pinksterfeest,
Wij zijn het lichaam, Hij het hoofd -
Uw naam, Heer Jezus, zij geloofd*

*(Uit: A.F. Troost, Zingende gezegend, nr. 184 -
melodie gezang 281 Liedboek voor de kerken)*

*Doorgrond mijn hart, en ken mijn weg, o Heer.
Beproof m' en zie wat niet is tot Uw eer.
Is soms de weg, die 'k ga niet goed voor mij?
Leid m' op de eeuw'ge weg, Heer, maak mij vrij!*

*O Heer, heb dank, 'k mag toch de Uwe zijn.
Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.
Doopt mij met vuur, opdat 'k mij niet meer schaam.
'k Wil leven Heer, tot eer van Uwe naam.*

*Zie Heer, hier ben 'k, maak mij een vat voor U,
Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu.
Verbreek mijn wil, maak m' ook van hoogmoed vrij.
'k Wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij.*

*O, heil'ge Geest, kom tot Uw heerschappij,
Schenk een herleving en begin bij mij.
Zegen Uw volk, maak 't als een bruid bereid,
wachtend op Jezus' komst in heerlijkheid.*

(Opwekking, nr. 222)



LEG DE VERBINDING

Gebruik de liederen de komende tijd in je gebeden en lees het boek Handelingen uit.

Onderweg 1
God kennen

Module 4:
Kom Heilige Geest

4e bijeenkomst:
De Heilige Geest geeft kracht

Basis handout