



# Dagopeningen 'vrijheid'

H. Janssen & J. Willems  
GOMARUS COLLEGE ASSEN

## Inhoud

1. Wat is eigenlijk vrijheid? (06.05.2020) .....	2
2. Hoe vrij ben jij? (07.05.2020) .....	3
3. Vrijheid is niet vanzelfsprekend (08.05.2020) .....	4
4. Vrijheid kent grenzen (11.05.2020) .....	5
5. Vrijheid heeft aandacht nodig (12.05.2020) .....	6
6. Vrijheid is geen rustig bezit (13.05.2020) .....	7
7. Vrijheid is leven zonder angst (14.05.2020) .....	8
8. Vrijheid geef je door! (15.05.2020) .....	9

### **Opdracht voor alle klassen bij het vak godsdienst**

Kies een van de onderwerpen uit de dagopeningen met als thema 'vrijheid'.

1. Lees de Bijbeltekst die hierbij staat en denk hierover na.
2. Maak een foto die past bij je onderwerp, wees creatief
3. Plak de foto in Word
4. Schrijf in max. 150 woorden onder de foto waarom jouw foto past bij het onderwerp en de Bijbeltekst. !!Leg goed uit waarom je deze mening hebt!!
5. Dit alles lever je in via Magister > ELO > Opdrachten in bij de godsdienstdocenten.

Je eigen docent zal het beoordelen met een G/V/O.

Inleverdatum = uiterlijk maandag 18 mei 2020 om 18.00 uur

## 1. Wat is eigenlijk vrijheid? (06.05.2024)

De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat we onze vrijheid weer (meer) waarderen.

- Wat is jouw ultieme vrijheid?
- En wat betekent Bevrijdingsdag voor jou?

**Christus heeft ons bevrijd. Daardoor kunnen we als vrije mensen leven. Houd dus vol en laat niemand je weer slaaf maken.** Galaten 5:1 (BGT)



Paulus schrijft bovenstaande tekst aan de gemeente in Galatië (huidige midden Turkije). Deze gemeente bestond voornamelijk uit christenen die niet van Joodse afkomst waren. Toen Paulus in deze gemeente was, heeft hij voornamelijk gepreekt over het geloof en het vertrouwen in Christus. Maar na hem zijn er predikers gekomen die de wet van Mozes wilden opleggen, waaronder de besnijdenis.

Paulus is hier fel op. Voor christenen is de Joodse wet geen weg die redding geeft. Het geloof is hun vrijheid en deze vrijheid moeten ze behouden.

De wet werd vaak 'het juk van het Koninkrijk' genoemd. Door dit juk weer op te nemen, sta je weer volledig in de slavernij waar Christus ons juist van heeft vrijgekocht.

In onze huidige samenleving zijn er niet veel mensen mee die oorlog of onderdrukking hebben meegemaakt. Daardoor is 'vrijheid' voor iedereen verschillend geworden. Had ik voor de oorlog in Oekraïne en in Israël of voor de coronacrisis met een klas over gesproken, dan waren er in elke klas wel leerlingen die van mening waren dat ze niet in vrijheid leefden. School was voor hen een gevangenis en huiswerk een taakstraf. Niks geen vrijheid.

Na de eerste week thuisonderwijs hoorde ik de leerlingen al andere dingen zeggen, en ze waren verwonderd over hun eigen uitspraken. School wás vrijheid, het thuisonderwijs was 1 bak ellende.

Zou je nu vragen wat vrijheid is, dan wordt er wellicht genoemd dat er sociale contacten, even een knuffel van een geliefde, het vieren van verjaardagsfeestjes e.d. boven aan de lijst van vrijheid komen te staan. We zijn door de situatie anders gaan kijken naar vrijheid.

Echt vrij zijn we als we God leren kennen en hem volgen. Dan mogen we loskomen van allerlei 'aardse' zaken die ons tot slaven van de samenleving maakt.

Vrijheid = niet; ik gehoorzaam en daarom word ik toegelaten tot God.

Vrijheid = wel; weten dat je wordt toegelaten tot God om wat Jezus heeft gedaan, daarom gehoorzaam ik.

## 2. Hoe vrij ben jij? (07.05.2020)

Vrede in de wereld vs vrede van God.

Vrede op aarde = *afwezigheid* van geweld, pijn, angst en onrust. Vrede van God is de *aanwezigheid* van Iemand.

- Ervaar jij onrust in je leven?
- Durf jij je hart (je leven) open te zetten voor de vrede van God, en wat moet je daarvoor doen?

**Ik geef jullie mijn vrede. De vrede die deze wereld jullie kan geven, duurt maar kort. Maar mijn vrede blijft altijd bij jullie. Wees niet bang, verlies de moed niet.** Johannes 14:27  
(BGT)



Jezus is bezig met het afscheid van zijn discipelen. En geeft in zijn afscheidsrede regelmatig een tegenstelling tussen zijn volgelingen en de wereld. Hij geeft ze Zijn vrede (Pax Christi). Aan de vrede zat 2 kanten; het was een erfenis die Hij hun naliet en het was een geschenk dat Hij hun gaf. Wat Jezus zegt staat haaks op wat de oude Romeinen in een spreuk vatten 'Als je vrede wilt, bereid je dan voor op een oorlog (Pax Romana). Het gaat dus om een gewapende vrede bij de Romeinen.

Bij Jezus was er sprake van werkelijk geven van vrede; 'mijn vrede'. Hierbij moet je denken aan het ophouden van innerlijke onrust en verwarring, en aan de liefdevolle aanwezigheid van de 3 eenheid. De belofte van vrede staat dus in verband met de gave van de heilige Geest. Door de Geest is Jezus altijd bij je. Deze vrede is een geschenk, en die kun je pas in ontvangst nemen als je Jezus liefhebt.

We leven in een tijd van vrede, maar steeds meer mensen ervaren onrust en onvrede met hun omgeving en met hun eigen leven. Ook schoolwerk of het puberleven kan veel onrust veroorzaken. Wanneer ben je goed genoeg voor school, voor je vrienden, voor je ouders? Dit uit zich in frustraties, depressies, burn-out. Maar in deze samenleving van groeiende welvaart en innerlijke onrust hoef je alleen maar je hart open te stellen om Gods vrede te kunnen ontvangen. Daarom, wees niet bang en verlies de moed niet. Houd Jezus woorden als leidraad voor je leven, dan ontvang je de heilige Geest die ervoor zorgt dat je vrede niet voor jezelf blijft, maar dat je die vrede uitstraalt naar anderen. Want, Zijn vrede wint de strijd!

### 3. Vrijheid is niet vanzelfsprekend (08.05.2020)

Kijk om je heen en je ziet veel mensen die niet 'vrij' zijn. Ze kennen niet de vrijheid die God je geeft.

- Hoe ziet de vrijheid van God er voor jou uit?
- Vertel eens over jouw ervaring in je leven waarbij God je vrij heeft gemaakt.

**Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de HEER zal hem steeds weer bevrijden. Ps. 34:20 (NBV)**



David is de auteur van deze Psalm en het opschrift beschrijft ook de situatie waar dit lied over gaat. David die zich voordoet als waanzinnige bij Abimelech, de koning van de Filistijnse stadstaat Gat. Het was een bedreigend moment voor David omdat de Filistijnen hem herkenden als hun vijand en er een groot risico was dat de Filistijnse stadsvorst hem ter dood zou brengen (zie Ps. 56).

In Psalm 34 roemt David God, het vertrouwen dat hij had in God is niet tevergeefs geweest. De dichter belijdt dat de Here beschermd heeft en dat zijn 'ontsnapping' uit Gat niet te danken is aan zijn eigen listigheid, maar aan de Here die verlost (:5 & 7) David ervaart (opnieuw) dat God steeds weer bevrijd. Niet eenmalig, maar het is representatief voor God om steeds weer te bevrijden.

Spreuken 24 :16 zegt: *Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val, maar telkens staat hij op. Een goddeloze struikelt door zijn slechte daden, en komt voorgoed ten val.*

Een rechtvaardige in Christus is 'iemand zonder verdienste, die vertrouwt op God' (Rom. 4:5). Dan ben je vrij van zonden = pure genade want je hebt er niets voor hoeven doen.

Vrijheid, in welke vorm dan ook lijkt zo gewoon. Toch zijn er in ons persoonlijk leven, maar ook wereldwijd, onderdrukking. En dan maakt het niet uit of je kind van God bent of niet, je krijgt met allerlei tegenslagen en rampspoed te maken.

Vaak weten we wel hoe God ons dan moet bevrijden, en zouden we dit graag met Hem willen regelen. Maar Gods bevrijding, staat niet altijd gelijk aan ons idee van bevrijding. En dan kan het gebeuren dat niet iemands leven gespaard wordt. Maar hun leven is nog steeds veilig bij God die zijn kinderen vasthoudt zelfs door de dood heen.

Ook onze leerlingen/jongeren zien vaak niet het verschil tussen het leven van een gelovige of een ongelovige. Beiden doen goede dingen, ervaren geluk en verdriet en hebben te maken met voorspoed en tegenspoed. Dus wat is dan nog de meerwaarde van geloven? is dan hun vraag. Maar juist het vertrouwen in God, verandert je leven en je toekomst. Het geeft je een andere kijk op wat je overkomt, maar het geeft je bovenal moed om door te gaan omdat je mag weten dat God jou weer bevrijd.

David heeft het ervaren, hoe vaak het leven ook tegenzit, in welke rampen je ook terecht komt, God bevrijd. En die hoop, dat vertrouwen, doet leven ook al is hij gestorven (Joh. 11:25).

#### 4. Vrijheid kent grenzen (11.05.2020)

Er wordt vanuit de samenleving nogal eens verwacht dat christenen 'heilige boontjes' zijn. Ze mogen niets fout doen, en doe je dat wel dan zijn christenen in het algemeen onbetrouwbaar en hypocriet.

- Ervaar jij, als christen, een extra druk om het goede te doen voor mensen om je heen?

**Vrijheid is geen excuus om je slecht te gedragen. Jullie zijn nu dienaren van God, en hij wil dat jullie goede dingen doen.**

1 Petrus 2:16 (BGT)



De brief die Petrus schrijft is gericht aan gemeenten in de gebieden van Klein-Azië. Gemeenten die bestonden uit niet-Joden. De brief wil mensen bemoedigen in een tijd waarin ze vervolgd worden. Vlak voor onze tekst schrijft Petrus een aantal praktische adviezen. Hij legt lezers uit hoe zij zich moeten gedragen tegenover de overheid, hoe slaven en meesters met elkaar om behoren te gaan en hoe de verhouding tussen gehuwden horen te zijn.

Christenen stonden bekend als relschoppers en oproerkraaiers. Het christelijk geloof was nieuw, maar wilde loskomen van wat gebruikelijk was. De maatschappelijke orde stond op de helling als christenen de overhand zouden krijgen. Petrus benadrukt dat iedereen in welke positie dan ook (vrije of slaaf) het goede moesten zoeken. De Here moest hun oriëntatiepunt zijn en blijven. Vrijheid in geest, niet in leven.

In onze huidige samenleving leven we in vrijheid. Vrijheid van meningsuiting betekent dat je alles moet kunnen zeggen wat je wilt. Vrijheid is pas echt vrijheid wanneer er sprake is van onbeperkte mogelijkheid tot zelfontplooiing. Je moet kunnen doen waar je zin aan hebt en je zal daarbij door niks of niemand gehinderd worden. En toch kent onze vrijheid ook zijn regels en grenzen. Het zal een regelrechte ramp worden als we geen regels zouden zijn, want wij wensen zijn heel erg 'ik' gericht. Wat voor mij vrijheid betekend, kan voor de ander onvrijheid zijn.

Leerlingen krijgen met regelmaat te horen dat christenen een streng geloof hebben, en ze ervaren dat veelal zelf ook zo. Ze moeten op zondag naar de kerk, ze moeten bidden, ze mogen geen seks voor het huwelijk. Als ik hier verder met ze over doorspreek en Gods wet, de 10-geboden erbij pak, dan kijken we naar deze regels en vraag welke regel overbodig is. Vervolgens kunnen we kijken wat het doel is van die regels voor ons leven. En wat Gods bedoeling is met deze regels. En dan zien we elke keer weer, dat God door het geven van deze regels het beste met ons voorheeft. Hij wil ons vrijheid geven op de



best mogelijke manier. Dat is leven vanuit Liefde en niet vanuit dwang, maar leven in vrijheid!

## 5. Vrijheid heeft aandacht nodig (12.05.2020)

Echte vrijheid is de heilige Geest in je leven toelaten.

- Wat doe jij om de 'deur naar je hart' open te laten staan voor Gods Geest?

**Want wie gaat geloven in de Heer, ontvangt de heilige Geest. En de heilige Geest maakt mensen vrij, zodat ze alles kunnen begrijpen. 2 Kor. 3:17 (BGT)**

Een brief van (waarschijnlijk) Paulus aan de gemeente in Korinthe. De belangrijkste stad van Griekenland in die dagen.

Er was veel (wereld)handel, cultuur en afgodendiensten in de stad. Korinthe stond bekend / berucht om zijn immoraliteit.

De gemeente die ontstond had te kampen met diverse problemen.

Eerder in dezelfde brief (zoals die nu in onze bijbel staat) heet Paulus geschreven over de Geest die tegenover de letter (= wet) staat. *De letter doodt, maar de Geest maakt levend* (2 Kor.3:6). Paulus stelt hier niet dat de wet niet meer nodig is, deze verteld Gods wil. Maar de wet op zich is niet in staat om jezelf daaraan te houden. Hiervoor heb je de Geest van God nodig, die geeft leven en werkt in je hart.

We hebben al in een eerdere dagopening gehad over het openzetten van je hart. Je moet actief iets doen, om Gods Geest binnen te laten komen. Maar daar ben je er niet mee, want wil je dat er ruimte blijft voor de heilige Geest in je hart / leven dan zul je die deur wel open moeten laten staan. En net als de Korintiërs kennen wij ook onze problemen die zomaar ons leven overnemen waarna zomaar de deur naar ons hart kan dichtvallen.

De vrijheid die de Geest je geeft moet dus aandacht van jou blijven krijgen. Dat doe je o.a. op de plek waar Gods Geest samenkomt. De kerk. Dat is lichaam en Geest van Christus. Daar kun je het geloof 'trainen', onderhouden, aanscherpen, vernieuwen. Maar ook het lezen uit Gods woord, kan ervoor zorgen dat de deur van je hart open blijft staan. En als die open blijft, blijft Christus in jou. En dat is echte vrijheid!



## 6. Vrijheid is geen rustig bezit (13.05.2020)

Onze vrijheid is verbonden met de vrijheid van de ander. Dus we mogen niet achterover leunen en alleen maar genieten van vrijheid, maar omzien naar anderen die minder vrijheid ervaren in hun leven.

- Hoe sta jij klaar voor mensen die minder vrijheid ervaren dan jij?

**Zes jaar achtereen mogen jullie je land inzaaien, je wijngaard snoeien en de oogst binnenhalen. Maar het zevende jaar moeten jullie het land laten rusten... Wat er in dat jaar op het land groeit is voor jullie allen.** Lev. 25:3 & 5 (BGT)



Een tekst uit Leviticus. Niet het meest interessante boek dat er in de Bijbel staat, met al die wet en regelgeving. Maar toch geeft het veel inzichten over een God die zo liefdevol voor zijn volk zorgt. De wetten en regels die Hij geeft, komen voort uit zijn onuitputtelijke liefde. God geeft deze regels aan zijn volk voordat ze het beloofde land intrekken. Een land van vrijheid voor het volk Israël.

Hier lezen we over de instelling van het sabbatjaar. 1x in de 7 jaar mag het volk niet werken op het land. En dit was niet zonder reden, of omdat je maar eens even niets moest doen. Het sabbatjaar had meerdere functies.

Dat wat toch op het land groeide, het fruit dat aan de bomen groeide was niet van iemand speciaal. De armen hadden zo de mogelijkheid om aan te sterken, mee te eten van wat er groeide. In dat jaar mocht de schuldeiser zijn volksgenoot ook niet aanmanen om zijn schulden te voldoen. Dit gaf lucht, vrijheid voor de schuldenaar.

Tegelijk had het volk Israël ook wat te leren. Namelijk dat het land van de Here was en de aarde door Hem in hun bezit was gekomen, de vrijheid die ze mochten ervaren, was bevochten door het volk, maar gewonnen door God. Geen borstklopperij, maar je afhankelijk weten van je Schepper. Zonder Hem waren ze nog onder de slavernij in Egypte geweest.

Vrijheid is ook nu nog steeds 'geen rustig bezit'. Er zitten grenzen aan vrijheid zoals we eerder zagen; daar waar de ander schade toegebracht wordt, stopt vrijheid. Dus we moeten niet alleen kijken naar onze eigen vrijheid. Onze vrijheid is altijd verbonden met de vrijheid van een ander. En daar hebben we een verplichting. Als volgelingen van Jezus gaan wij in Zijn voetsporen. Dan zien we om naar de armen, de gewonden, de zieken, de geestelijk zwakke mensen, etc. Jezus ging om met hen die door de maatschappij uitgekotst werden. En daar hebben we misschien nog wel een lesje te leren. Waar volg jij Jezus, en hoe ben jij bezig om de vrijheid voor de ander, die in de verdrukking zit, te vergroten?



## 7. Vrijheid is leven zonder angst (14.05.2024)

We denken dat we alles netjes geregeld hebben in Nederland. We leven in vrijheid. Maar de gebeurtenissen van de afgelopen tijd (coronavirus, oorlog in Oekraïne) is die vrijheid ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Maar we mogen weten, onze toekomst staat vast.

- Hoe ervaar je deze tijd waarin er minder vrijheid is voor jezelf en de mensen om je heen?
- Wat helpt jou om geen angst te hebben voor de toekomst?



**Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Rom. 8:31 t/m 33**

Een brief van Paulus aan de Romeinen. In het eerste deel van de brief legt Paulus uit dat iedereen tegenover God zondigt. En Joden hebben bij het oordeel geen voorrang op niet-Joden. Alleen het geloof kan je van de veroordeling redden.

Deze verzen klinken als een overwinningslied. Een lied vol vertrouwen in de toekomst. Maar juist die toekomst is op dit moment niet helemaal helder voor ons. Hoe ziet een '1,5 meter maatschappij' eruit? Mogen we nog naar festivals, en is gezellig samen uit eten gaan nog wel mogelijk. En, het onderwijs op 1.5 meter afstand... ik zie vooral onmogelijkheden en dat geeft mij niet een direct 'hoera' gevoel. Geen overwinningslied voor de toekomst.

De toekomst kan je ook om andere redenen niet helder zijn. We leven in een maatschappij waar veel mensen hun paadjes uitgestippeld hebben en weten wat ze willen bereiken in het leven. En tegelijk zien we jongeren op school die vastlopen omdat ze geen idee hebben wat ze willen bereiken of omdat hun ideaal te hoog gegrepen is. Durf je dan nog te zeggen: als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn?'

Maar gelukkig blijft het niet bij deze ene zin. Paulus geeft er duiding aan door ons te wijzen op wat God ervoor gedaan heeft om onze toekomst veilig te stellen. Zijn Zoon heeft hij, voor onze toekomst, niet gespaard. En met dit offer, laat God zien wat wij voor Hem waard zijn. Alles. Dus ook de strijd tegen een onzeker toekomst, zal samen met God beslist worden, en je einddoel staat vast. Geen angst voor de toekomst, maar een leven in vrijheid met Hem. Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand

## 8. Vrijheid geef je door! (15.05.2020)

Vrijheid moet je vieren, hoewel de feesten rondom 75 jaar bevrijding niet door kunnen gaan. Dan wordt het wel lastig om hier bewust bij stil te staan en blij te zijn met onze vrijheid.

- Vrijheid, blijheid. Klopt dit (altijd)?
- Hoe kun jij de vrede van God doorgeven?

**Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.** Fil. 4:4&5 (NBV)



Opnieuw een brief van Paulus. Nu aan de gemeente in Filippi (Romeinse provincie Macedonië). Het is een dankbrief voor de financiële hulp die geboden is aan Paulus, en is het centrale thema 'eenheid in Christus'.

Paulus roept in het laatste deel op om de vrede van Christus te bezitten. Leef in vrede met de mensen om je heen door een levensstijl aan te nemen van eensgezindheid, biddende afhankelijkheid en heiligheid.

Dan zal er de vrede van God en vrede mét God zijn.

In onze tekst geeft Paulus de opdracht "wees altijd verheugd". Is dit wel haalbaar voor ons? Want als die vreugde uit onszelf moet komen dan dreigt dit te mislukken. Maar dat is waar Paulus aandacht voor vraagt. De vreugde wordt verbonden aan Jezus. Hij geeft je leven betekenis doordat Hij je vrijgekocht heeft van de dood.

Die vreugde moet je niet voor jezelf houden, maar door vriendelijk te zijn, zullen mensen zich gaan afvragen wat jouw vreugde is. Zo mag je met je levenshouding, je vriendelijkheid, de vrede van God doorgeven.

Vrijheid is een groot begrip. We hebben de afgelopen 8 schooldagen hier over nagedacht. De rode lijn door deze dagopeningen heen is geweest dat echte vrijheid alleen bij Jezus gevonden wordt. Niet gebonden door allerlei regels, maar vrijgekocht door Zijn liefde. Aardse zaken doen er dan niet meer toe, je toekomst is vast én zeker.