

Werk in uitvoering

Engelen zijn Gods ministers. Ze bewonderen Gods heilsplannen, maken die bekend en voeren die uit. Zo komt hun werk de mensheid ten goede (Hebr. 1:14). Het gaat niet willekeurig om het geluk van enkele bevoorrechte mensen, of een algemene bescherming, maar om de komst van Gods koninkrijk. De komst van dat koninkrijk bepaalt waar, wanneer en hoe ze optreden.

De eerste góede engelen die je in de bijbel tegenkomt, zijn de cherubs: ze bewaken de toegang tot de 'boom des levens' met een zwaard (Gen. 3:24). Zondige mensen kunnen niet meer op eigen initiatief terugkeren tot gemeenschap met de heilige God. Telkens weer proberen mensen op eigen kracht de weg naar het paradijs te vinden. Het lukt nooit, want de cherubs houden voet bij stuk. Ze bewaken Gods heiligheid.

Is er dan geen uitzicht op de toegang

is Gods troon op aarde, dáár alleen ontmoet God de mens, en dáár alleen wordt zijn wil bekend (Ex. 25:22; 1Kon 8:7; Hebr. 9:5, vgl Ps. 99:1).

Als Israël een loopje probeert te nemen met Gods heiligheid, trekt God zich terug.

De profeet Ezechiël is verbijsterd als hij ziet hoe de cherubs deze ark wegdragen uit de tempel (Ez. 10). De ballingschap komt. Ezechiël krijgt later ook visioenen over een nieuwe tempel. Hij

De engel van de Heer

Opvallend is in het Oude Testament de vermelding van 'de' engel van de Heer. Hij wordt ook wel de engel van God of de engel van het Verbond genoemd. Hij heeft zo'n nauwe relatie tot God, dat mogelijk zijn eigen Zoon wordt bedoeld. Dus Jezus, voordat Hij geboren werd. De engel van de Heer is in ieder geval een koninklijk gezant die zich identificeert met zijn zender, God. Hij verschijnt op belangrijke momenten in de heilsgeschiedenis, niet alleen

Verder lezen?

Ga naar lpbmedia.nl/kerst2020 en vraag gratis het themanummer over engelen aan van het bijbelstudiemagazine Wegwijs.