

Toen Jojakim koning was moest Jeremia alles wat hij geprofeteerd had, vanaf Josia tot nu, opschrijven in een boekrol. De Heer zei: 'Misschien schrikken ze van alle rampen waarmee Ik hen wil straffen. En misschien stoppen ze dan met hun slechte gedrag. Dan zal Ik al hun zonden vergeven.'

Weer zien we hoe geduldig en genadig de Here is. Baruch schreef op wat Jeremia zei.

Het moet een heel werk geweest zijn. Er is nogal wat gebeurt. De Here heeft heel veel gezegd en vaak gewaarschuwd.



a=1	e=5	i=9	m=13	q=17	u=21	y=25
b=2	f=6	j=10	n=14	r=18	v=22	z=26
c=3	g=7	k=11	o=15	s=19	w=23	
d=4	h=8	l=12	p=16	t=20	x=24	

7-15-4 2-5-26-15-5-11-20 15-14-19 22-1-1-11,

13-1-1-18 13-5-5-19-20-1-12 26-9-10-14 23-5

14-9-5-20 20-8-21-9-19