

De Rechabieten hadden een voorvader Jonadab. Jonadab wilde de Here dienen. Hij was tegen de Baäldienst en steunde Jehu. Ook had hij aan de Rechabieten regels gegeven. Ze mochten bijvoorbeeld geen wijn drinken. De Rechabieten luisterden nog steeds naar deze regels.



God zei: Laat de Rechabieten naar de tempel komen en zet daar wijn voor hen neer.' Jeremia bracht kannen met wijn, en bekers. En zei: 'Hier is wijn voor jullie.' Ze zeiden: 'Nee wij willen geen wijn hebben. Dat mogen we niet drinken.'

Tegen alle mensen zei Jeremia: 'Zien jullie hoe deze mensen zich houden aan menselijke regels. Jullie luisteren niet naar de wetten van de Here. Ik stuurde steeds opnieuw profeten naar jullie toe. Die zeiden: 'Stop met jullie slechte gedrag! Vereer geen andere goden meer.' Maar jullie gehoorzaamden mij niet. De Rechabieten hebben zich altijd gehouden aan de regels van hun voorvader Jonadab. Maar jullie hebben niet naar mij geluisterd. Daarom zullen jullie zwaar gestraft worden.'

En Rechabieten, omdat jullie de Here zo trouw dienen zal het oordeel jullie niet treffen. En ook jullie nakomelingen zullen Mij altijd blijven dienen.'

*Hier zien we hoe de Here mensen beloont die hem trouw willen dienen.*