

Help!!! De letters staan raar geschreven.

Schrijf jij ze goed?

Tip: je mag een spiegeltje gebruiken.

Jeremia zat nog steeds gevangen in de kazerne bij het paleis. Voor de 2de keer kreeg hij een boodschap van de Heer.

De Heer zei tegen hem: 'Jeremia, Ik ga je belangrijke dingen vertellen. Dingen die voor mensen verborgen zijn, en die ook jij niet weet.

Je weet wie Ik ben. Ik ben de machtige God die hemel en aarde geschapen heeft. Als je Mij aanroept zal ik antwoorden.



je en vracht

gebeuren zal

en zoekt worden

zal er en klopt vinden zult je

worden worden

*Als wij bidden dan lijkt het soms of we helemaal geen antwoord krijgen. Of er gebeurt iets wat wij helemaal niet willen. Toch moeten we er op vertrouwen dat de Here ons hoort en altijd het beste met ons voor heeft.*