

Mijn volk huilt van berouw: 'Heer, U hebt ons gestraft. Wij zijn bij U weggegaan. We schamen ons diep.'

Ik heb medelijden met Mijn volk. Nu zijn de moeders nog niet te troosten over de dood van hun kinderen. Maar Ik zeg: 'Stop met huilen, want er komt redding en er is goede hoop voor de toekomst. Ik ga jullie helpen. Ik breng jullie terug naar huis. Niemand zal achterblijven. Het zal een grote menigte zijn. Iedereen die dorst heeft, zal Ik te drinken geven. Iedereen die geen kracht meer heeft, maak Ik weer sterk. Ik ben de goede Herder voor Mijn volk. Mijn volk lacht, en zingt voor Mij. Dan zullen jullie alleen Mij dienen.'



Breng Gods volk naar huis.

Onderweg kom je letters tegen. Samen vormen zij een zin van 10 woorden.

Schrijf die woorden op de strepen.



Oplossing:

---



---



---



---