



In het 10de jaar van Zedekia, vlak voor de val van Jeruzalem moet Jeremia in een boek te schrijven wat God te zeggen heeft. Deze woorden staan in hfst 30 t/m 33. Het is een troostboek vol met beloften en troost. *Wat een mooie toekomst belooft de Here in dit boek voor de mensen die Hem weer gaan dienen. Hij laat duidelijk zien hoe genadig Hij is. De Here herhaalt Zijn beloftes een paar keer, zodat iedereen zeker weet dat het echt zal gaan gebeuren.*

*Wat moet het voor Jeremia fijn zijn geweest om deze blijde profetie te mogen uitspreken.*

**Streep elke tweede letter weg:**

Gaebncaddeef: ngiheitj kkrlijmjngoepnq wrastt juev

hwexbytz vaebrccdieefngdh.

Eanb wcedle kfrgihjigjeknl wmanto jpeq nrisettu

hvewbxyt vzearbdcideenfdg.

*Ook wij mogen zien hoe genadig de Here is en dat Hij altijd het goede met ons voor heeft.*

