

'Jullie zullen worden gevangengenomen en naar een ander land gebracht worden. Kleine kinderen zullen gedood worden. De leiders van de stad zullen met kettingen vastgebonden en als slaven verkocht worden. Jullie zullen radeloos van angst zijn. Ninevé, je zult nooit meer opgebouwd worden. Een groot volk is zomaar opeens verdwenen. Alle mensen zullen blij zijn als ze horen wat er met jou gebeurd is. Want je inwoners hebben altijd verschrikkelijke dingen gedaan! Volken zullen met verbazing naar Ninevé kijken. Maar er zal niemand medelijden met haar zal hebben.'

Zoek de verschillen



*Ongeveer 50 jaar na de profetie van Nahum gebeurde dit alles. De stad verloor de strijd en werd verwoest door de Meden en Babyloniërs.*