

De mensen uit Ninevé zijn heel wreed en nergens bang voor. Ze roven zo veel als ze willen en doden onschuldige mensen.

Maar, de machtige Heer zegt spottend tegen hen:

REBUS						

Ik zal alles wat je geroofd hebt, weghalen uit je land. Jullie hebben het mooie land van de Israëlieten vernield en al hun bezittingen meegenomen. Maar Ik zal de Israëlieten weer net zo machtig maken als vroeger.'

Wij weten dat deze droom van Nahum helemaal is uit gekomen. De stad werd door de Meden en de Babyloniërs grondig verwoest.

Onder een nieuwe koning mochten de Israëlieten weer naar hun eigen land teruggaan. Ook de geroofde tempelschatten mochten naar de tempel in Jeruzalem worden gebracht.