

Maar als de mensen niet luisteren, zal Hij als **Rechter en Wreker** optreden. Gods volk moet niet denken dat God hen vergeten is. Vijanden van Gods volk zijn vijanden van God. De vijand achter deze vijanden, de duivel, wil altijd alles stuk maken wat van God is. Maar God is sterker en straft mensen die kwaad willen doen.

Nahum zingt hierover in een alfabetische psalm.

a=1	e=5	i=9	m=13	q=17	u=21	y=25
b=2	f=6	j=10	n=14	r=18	v=22	z=26
c=3	g=7	k=11	o=15	s=19	w=23	
d=4	h=8	l=12	p=16	t=20	x=24	



23-9-5   1-1-14   13-9-10   11-15-13-20,   11-15-13-20

1-1-14   8-5-13.

