

Nahum roept niet op tot oorlog, maar Nahum zegt dat de mensen moeten vertrouwen op Hem. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Als God tot actie overgaat komt de natuur (storm, regen en droogte, aardbeving) in beweging. Alles is aan Hem onderworpen. Als je op deze machtige God vertrouwt komt het goed.



Streep elke tweede letter weg:

Ablcsd Geofdg zhoiuj wkillmlneop, zqorus Htiujv owpx

---

éyézna dbacgd zeefsg wheirjeklldmenno kpuqnrnsetnu

---

svcwhxeypzpaebnc.

---