

Lees de tekst.

zie ook 2 Kon.17
en Jes. 10

Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

De profeet Nahum leefde in de tijd dat de meeste mensen uit Juda en Israël als gevangenen in Assyrië woonden. Babel en Ninevé waren de grootste steden in dat land. Assyrië is door God gebruikt om Zijn volk te straffen, omdat zij zondigden en andere goden vereerden.

Maar Assyrië heeft toen alleen **aan zichzelf gedacht**. Ze wilden **steeds machtiger en rijker** worden. Bovendien zeiden ze: 'Wij zijn **sterk** en **jullie God is zwak**.' Daarom heeft Assyrië straf verdiend.

Nahum vertelt over:

De **machtige** God, Die **trouw** is. Hij **zorgt** voor Zijn volk en **beschermt** hen. Hij heeft veel **geduld met de ongelovigen**, maar er komt een dag dat Hij de **Rechter** en **Wreker** zal zijn.

d l u d e g v f g s r
r e k e r w l e k t e
k r e t s e d j a e k
t g r o z a e i w e j
r e t h c e r w z d i
m a c h t i g e r s r
r i t m r e h c s e b
z t r o u w n a a t g
o n g e l o v i g e n
d o g e i l l u j m e
e g i t h c a m t e n



Er blijven nog letters over.

Samen vormen zij 1 woord.

Schrijf dat woord op de streep.

Israël hoeft niet bang te zijn dat God hen _____ is.