

Help!! De letters zijn naar geschreven!

Wat staat hier?

Tip: Je mag een spiegelkje gebruiken.



God roept de heidenvolken om met hun leger naar het oordeelsdal te komen om te vechten tegen Jeruzalem.

Maar..

daar ontmoeten ze God, die op de Rechterstoel zit. God beslist wie straf krijgt. Zoals het rijpe koren wordt afgesneden door de zeis en de druiven worden plat getreden door de voeten in de persbak, zo zullen de volken worden verdelgd door de engelen (Zie ook Ez. 38 en 39; Zach. 12 en 14).

De machtige Zijn verheft Here De
met, zoals een wuul tluud.

Hij als rollen onder Zijn doet Hij
taatzgo. IsmeH ne sbrad nevd jid
ten neron nav njiΣ metΣ.

Daar staan de volken, voor de poorten van Jeruzalem, klaar om de stad in te nemen. Maar nu worden ze vanuit de stad toegesproken.