

De Heer zegt tegen Jeruzalem: 'Ik heb hele volken vernietigd. De muren van hun steden heb Ik verwoest. Er komt niemand meer.

Ik dacht dat jullie in Jeruzalem daar iets van zouden leren. En dat jullie eerbied voor Mij zouden krijgen. Dan zou Ik jullie niet gaan straffen en jullie huizen niet gaan verwoesten. Maar jullie hebben alles juist nog erger gemaakt.

Alle mensen die Mij bedrogen hebben zullen daarom Mijn woede voelen. De hele aarde zal in brand staan.'

a=1	e=5	i=9	m=13	q=17	u=21	y=25
b=2	f=6	j=10	n=14	r=18	v=22	z=26
c=3	g=7	k=11	o=15	s=19	w=23	
d=4	h=8	l=12	p=16	t=20	x=24	



4-5 7-15-4 4-9-5 4-5 15-15-18-4-5-12-5-14

1-1-14-11-15-14-4-9-7-20, 8-15-15-16-20 15-16

4-5 2-5-11-5-18-9-14-7 22-1-14 13-5-14-19-5-14,

zodat het oordeel niet door hoeft te gaan. Dat is een grote genade van God.