

Toch is er ontkoming mogelijk. Joël zegt: 'God zegt: 'Bekeer u met heel uw hart. En scheur uw hart en niet uw kleren. En iedereen, jong en oud moet zeggen: 'Wij hebben gezondigd. We zullen het niet meer doen.' Misschien krijg Ik medelijden en zal Ik Mijn plan veranderen. Want Ik ben een goede God. Ik ben vol liefde en geduld. Ik ben trouw en houd er niet van om mensen te straffen.'



Streep elke tweede letter weg:

Eaebnc cdherfigshtiejn ilsm noipeqtr



psetrufvewcxty, wzealb vcedregfegvhein.