

De Heer zegt: 'Ik zal mens en dier doden. Ik zal doden:

-De priesters van de god Baäl en iedereen die Baäl vereren.

-Iedereen die tot de sterren bidden.

-De mensen die tot Mij bidden en zeggen dat ze Mij dienen. Maar tegelijk dienen ze de god Milkom.

-De mensen die niets meer van Me willen weten en Mij niet om raad vragen.

Ik zal alles en iedereen vernietigen en Ik zal de mensen in Jeruzalem en Juda straffen, want de mensen zijn slecht.'



**Streep elke tweede letter weg:**

**Jnee kuutnntk neineite**

**wealnadeenlieund meemtk Geoidd**



eend oepn heedtfzeezlfdeed mtoemneonetn deen

hnaanednedne viaanv deen dluuievieeln

veansdtvhaosutdheonu.