

volk

NOORD

God

80 jaar geleden had God het 10-stammenrijk in ballingschap naar Assyrië gestuurd. In Sefanja's tijd

was het bijna afgelopen met de macht van Assyrië. Koning Josia was op dat moment nog maar net koning van Juda. Hij was hij heel jong. Een kind nog. Hij kon dus niet goed regeren en werd daarbij geholpen. Er was veel afgoderij in Juda. Vooral de leiders van het volk deden daaraan. De leiders wilde almaar rijker en rijker worden ten koste van de armen en de zwakkeren. De zonden staan tussen God en Zijn volk in.

En dan komt de profeet Sefanja. Sefanja krijgt een boodschap van God en zegt:

'God zegt:

REBUS

