

De Here zegt: 'Ik heb jullie al heel vaak straf gegeven maar het hielp niet. Jullie hebben er niets van geleerd. Jullie doen zoveel dingen verkeerd, dat slechte mensen nog van jullie kunnen leren.

Zelfs als jullie arme en onschuldige mensen vermoord hebben, zeggen jullie: 'God is niet boos op ons.' Daarom moet Ik jullie straffen.'

Eerst zochten jullie hulp bij de Assyriërs, maar zij lachten jullie alleen maar uit. Nu zoeken jullie hulp in Egypte, maar ook daar zullen

ze jullie uitlachen. Ja, ook uit Egypte zullen jullie zonder hoop terugkomen. Want de Heer heeft dat land zwak gemaakt. Dat land zal jullie niet helpen. Ik heb jullie dus al heel vaak straf gegeven maar het hielp niks: jullie bekeerden je niet.'

**Bekeer u!**



**Het is  
nog niet  
te laat!!!**



a=1	e=5	i=9	m=13	q=17	u=21	y=25
b=2	f=6	j=10	n=14	r=18	v=22	z=26
c=3	g=7	k=11	o=15	s=19	w=23	
d=4	h=8	l=12	p=16	t=20	x=24	

7-15-4 2-5-26-15-5-11-20 15-14-19 22-1-1-11,

13-1-1-18 13-5-5-19-20-1-12 26-9-10-14 23-5

14-9-5-20 20-8-21-9-19

