

Volk van Israël, jullie zeggen: 'Wij hebben niets verkeerd gedaan. We hebben geen afgoden vereerd.' Hoe durven jullie dat te zeggen? Want jullie vereren alle afgoden die je maar kunt vinden!

Jullie lijken op vrouwtjesdieren die op zoek zijn naar een mannetje. Deze vrouwtjes zijn daar niet zo kieskeurig mee. Ze pakken het eerste mannetje die ze tegen komen. Zo zijn jullie. Jullie zoeken een andere god en gaan zonder nadenken de eerste afgod die jullie tegenkomen aanbidden.

Jullie zeggen tegen deze beelden van hout en steen: 'U bent onze vader!' en: 'U hebt ons gemaakt!' Als die aanbidding niet helpt, gaan jullie weer aan Mij denken. Of Ik jullie wil redden uit alle ellende die je overkomt. Dan zal, Ik zeggen: 'Laten die goden van hout en van steen jullie maar helpen.'

En wordt dan niet boos op Mij. Dat is niet eerlijk! Want het is jullie eigen schuld!

*eigen schuld  
dikke bult*



**Streep elke tweede letter weg:**

Aalblcedeenf bgihdidjeknl amlnso eprq

prrsotbulvewmxeynz zaibjcd, iesf hgehtizjekllfmdneo

aplqsr asltluevewnx nyazaarb jced veafdgehri

gjakalnm anlosp jqer gsetludv nwoxdyizga hbecbdte.