

Help de letters staan heel raar geschreven! Schrijf jij ze goed. Tip: je mag een spiegeltje gebruiken.



Trouwbelofte

'pɛzɪg mɛɛ ʝʊllɪɛ zɪn ʝɪn wɑrɔn'

- hulp willen van:

ɛrɛbɔnɔ nɛkloɔ + nɛbɔgɔnɔ

- wuɔrtɔnɔ nɔɔ ʝɪm

Israël

God

Ik heb jullie al zo vaak bevrijd!

Jullie hadden toch trouw aan Mij beloofd? Jullie waren Mijn bruid, maar dachten niet meer aan de trouwbelofte aan Mij. Jullie gingen naar andere mannen.'

Met die andere mannen bedoelt de Here de afgoden. Het volk ging beelden vereren. Hoe vreselijk die afgoden zijn kun je lezen in de laatste hoofdstukken van 2 Koningen. Het ging zelfs zover dat ze hun kinderen moesten offeren...