

Koning Nebukadnessar omsingelde met zijn leger Jeruzalem. Koning Sedekia werd bang. Hij dacht: 'Vreselijk! Nu heeft Jeremia toch gelijk met zijn voorspellingen. Wat moet ik doen? Had ik maar naar Jeremia geluisterd!' Sedekia stuurde daarom twee dienaren naar Jeremia met de volgende opdracht: 'Vraag de Heer wat wij.....' Hoe gaat de boodschap voor Jeremia verder?



Tip: Als je de dienaren naar Jeremia brengt, kom je letters tegen, die samen 13 woorden vormen. Zo weet je wat de boodschap is.

Doelhof

o	m	o	e	e	ij	v	o
o	↓	o	e	t	Z	n	o
o	m	e	e	t	i	h	n
o	t	s	i	s	c	e	r
e	t	i	M	s	c	e	n
d	o	e	s	c	e	d	k
n	n	n	h	o	d	e	k
i	w	e	i	d	e	e	n
i	H	e	o	d	r	n	↓
l	l	e	n	d	e	d	n
H	l	e	n	o	d	r	e
w	ij	w	w	n	d	d	e
							n

Antwoord: 'Vraag de Heer wat wij _____

Sedekia wist dat dit wel vaker was gebeurt. Bijvoorbeeld bij Hizkia. Toen was er op een morgen ineens een heel leger verdwenen, doordat God de vijand vreselijk bang had gemaakt. Maar, er was 1 groot verschil: Hizkia geloofde in God en vertrouwde op Hem. Sedekia geloofde helemaal niet in God.