

Ga eens kijken bij de andere volken in het westen en in het oosten. Doen die volken hun eigen goden weg? Nee! En dat zijn nog niet eens echte goden. Maar jullie hebben Mij aan de kant gezet, je eigen God. Jullie hebben gekozen voor machteloze goden. Daarom hebben jullie, jullie kinderen en jullie kleinkinderen straf verdiend.

Opdracht: Breng de Israëlieten weg. Waar komen ze terecht?



Als je het goede weggetje volgt, kom je letters tegen. Samen vormen zij 5 woorden. Schrijf die woorden op de streep.



Oplossing: _____
 _____, terug naar de slavernij. Daar zullen jullie gedood worden.
 Er staat hier niet dat God tegen de Judeërs praat. God gebruikt hier expres de naam Israëel, dat is de verbondsnaam van Jakob. God herinnert Juda aan het verbond met Hem. Zij hebben dat verbond stuk gemaakt en hebben straf verdiend. Daarom worden zij weer slaven in Egypte.