

'Ik wil niet meer in Jeruzalem wonen in Mijn prachtige tempel. Ik woon liever in een hutje in de woestijn, dan bij jullie. Jullie liegen en bedriegen elkaar. Ook Mij willen jullie niet meer kennen. Jullie wensen elkaar nog wel het goede, maar intussen proberen jullie elkaar kapot te maken.

REBUS



na juni
komt...
+l +e



niet krom papa in
maar... het Fries
r=sl t=d



na juni
komt...
+l +e



Dus:

IK BEN

Liefdevol
Genadig
Geduldig
Trouw

Vergeven is mijn lust en mijn leven
Maar Ik straf als het moet