

De Heer vertelt wat hij besloten heeft. Daarom krijgt Jeremia een paar plaatjes te zien. Hoe zou dat gegaan zijn? Hij had geen mobieltje, die waren er nog niet. Misschien was het in een droom. Wij weten het niet, maar de Here is zo machtig dat hij ze gewoon liet zien.

Wat ziet Jeremia? Een tak met bloeiende bloemen eraan. Denk maar aan een vruchtboom: de ene dag zie je alleen wat knopjes en de andere dag staat hij in bloei. Dan zijn die knopjes uitgekomen. Zo zal ook alles uitkomen wat God gezegd heeft.

Het andere plaatje ziet er heel anders uit. 'Ik zie een pan op het vuur die overkookt', zegt Jeremia. God zegt: 'Hij staat in het Noorden. Uit het Noorden zullen legers komen die Jeruzalem en de andere steden in Juda zullen gaan aanvallen.

Zo zal Ik Juda straffen want ze hebben geknield voor beelden die ze zelf gemaakt hebben.'

