

Help de letters zijn naar geschreven!

Schrijf jij ze goed. Tip: Je mag een spiegeltje gebruiken.

Koning Nebukadnessar van Babylonië stelde Gedalja als bestuurder van het overblijfsel in Juda aan. Enkele legerleiders en hun soldaten waren in het land achtergebleven. Zij gingen naar hem toe. Gedalja zei tegen hen: 'Wees niet bang voor de Babyloniërs. Dien hun koning, dan zal het goed met jullie gaan. Dat beloof ik.'



Het is niet: Dien hun koning, dan zal het goed gaan.

Maar:

zegt god wat alles
hart je in vrede Hij zal
geven.



Toen doodden Jismaël met 10 andere mannen Gedalja en ook de Judeeërs en Babyloniërs die bij hem waren. Daarna vluchtte het hele volk naar Egypte.