

Aan koning Sedekia en de mensen in Babylonië moest Jeremia een brief schrijven. In de brief stond: 'Ik de Heer de God van Israël wil dat jullie in Babel huizen bouwen en op het land werken. Laat je kinderen trouwen en laat hen kinderen krijgen, zodat jullie in aantal niet kleiner maar steeds groter worden. Laat je niet misleiden door de valse profeten die zeggen dat jullie weer snel terug mogen naar Jeruzalem.

Ik heb beloofd dat jullie terug mogen naar Jeruzalem maar dat duurt nog 70 jaar. In die tijd zullen jullie Mij zoeken. En als je Mij zoekt met heel je hart, zul je Mij vinden. Ik zal ervoor zorgen dat het weer goed met jullie gaat. Ik haal jullie allemaal terug, uit alle landen en alle plaatsen waar Ik jullie heen gejaagd heb. Jullie en iedereen zullen zien en weten wat er gebeurt met mensen die leugens vertellen.

De Here vergeet Zijn volk dus niet.



<p>God</p>	<p>WIT ZWART ↑t=l</p>	<p>gezond nd=cht</p>	<p>-d</p>	<p>gezón z=v</p>	
<p>b=w</p>	<p>God</p>	<p>-f</p>	<p>+t</p>	<p>l=z -t</p>	
<p>HA, HA, HAAA -s</p>	<p>b=H</p>	<p>(a) ti do -k</p>	<p>l=z -t</p>	<p>-l r=n</p>	