

De Babyloniërs sloegen de twee bronzen zuilen van de tempel, de waskarren en de grote waterbak kapot. Ze namen alles mee naar Babel. Ook de bronzen, gouden en zilveren voorwerpen.



Generaal Nebuzaradan stak de tempel, het paleis, de grote gebouwen en alle huizen in Jeruzalem in brand. Daarna liet hij de stadsmuren afbreken.

a=1	e=5	i=9	m=13	q=17	u=21	y=25
b=2	f=6	j=10	n=14	r=18	v=22	z=26
c=3	g=7	k=11	o=15	s=19	w=23	
d=4	h=8	l=12	p=16	t=20	x=24	



11-9-5-26-5-14    22-15-15-18    7-15-4    8-5-5-6-20

7-18-15-20-5    7-5-22-15-12-7-5-14,

14-9-5-20    11-9-5-26-5-14    15-15-11!

De straf is groot. De tempel waar Israël zo trots op was is verwoest. God wil niet meer in Zijn Huis wonen. En dat allemaal omdat het volk koos om afgoden te dienen.