

De Heer zegt: 'Voordat de tempel in Jeruzalem stond, woonde Ik in Silo. Jullie weten toch wat daar mee gebeurd is? Die is verwoest. Dus het niet zo dat waar Ik woon, er niks kan gebeuren. Nog maar kort geleden heb Ik de inwoners van Israël laten weg voeren. Ook bij jullie kan dit allemaal gaan gebeuren.'



Je ziet het zelf Jeremia, dat ze al Mijn waarschuwingen in de wind slaan. Je hoeft niet meer voor hen te bidden. Het hele gezin doet mee om Mij boos te maken: de kinderen, vaders en moeders gaan allemaal aan het werk om koekjes te bakken. Niet voor Mij, maar voor de koningin van de hemel, een vreselijke afgod. Ik zal zo boos worden dat er van dit land niets meer overblijft.