

Jeremia droeg nog steeds een tuig om zijn nek van hout en leer. Chananja trok het tuig van Jeremia's nek en maakte het kapot. Hij zei: 'De Heer zegt: 'Kijk, zo maak Ik binnen 2 jaar de macht van Nebukadnessar kapot. Dan zal hij niet langer heersen over alle volken en hen besturen.'

Kort daarna stuurde de Heer Jeremia naar Chananja en Jeremia zei: 'De machtige Heer, de God van Israël, zegt: 'Je hebt een tuig van hout in stukken gebroken. Maar daar komt een tuig van ijzer voor in de plaats! Want Ik hang een tuig van ijzeren staven om de nek van alle volken. Alle mensen moeten koning Nebukadnessar van Babylonië dienen als slaven en hen zo laten besturen. Luister goed, Chananja! De Heer heeft jou niet gestuurd. Jij laat het volk vertrouwen op leugens. Daarom zegt de Heer tegen jou: 'Chananja je bent een leugenaar. Je hebt niet Mijn woorden aan de mensen gegeven. Ik heb je niet gestuurd. Maar deze keer zal Ik jou wel sturen. Ik zal je binnen een jaar naar het land van de dood sturen. En de profeet Chananja stierf nog in datzelfde jaar.

Laat je dus leiden/ sturen door de Here, zoals een paard door een boer geleid wordt. Als je goed leest in de Bijbel weet je wat God wil. Als je niet luistert naar Hem, word je gestraft.



a=1	h=8	o=15	u=21
b=2	i=9	p=16	v=22
c=3	j=10	q=17	w=23
d=4	k=11	r=18	x=24
e=5	l=12	s=19	y=25
f=6	m=13	t=20	z=26
g=7	n=14		

4-5 2-9-10-2-5-12 9-19 4-5 20-15-13-20-15-13

15-16 10-5 12-5-22-5-14-19-23-5-7

