

Lees het verhaaltje en de uitleg.

Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

De profeet Chananja zei tegen Jeremia en het volk: 'De machtige Heer, de God van Israël, zegt: 'De heilige voorwerpen uit de tempel zullen door Mij worden teruggebracht. Want Ik maak een eind aan de macht van Babylonië.'

Jeremia zei: 'Ja! Ik hoop dat de Heer zal doen wat jij zegt. Stel nu dat een profeet voorspelt dat het met een machtig koninkrijk heel goed zal gaan. Als dat dan inderdaad gebeurt, weet iedereen dat die profeet echt door de Heer gestuurd is.'

Hoe is een echte profeet?

- Hij zegt **hetzelfde als de Bijbel en de wet.**
- Zijn **voorspellingen komen uit.**
- **Leert mensen over de Here** zodat zij **blijven geloven** of **gaan geloven.**
- **(Vereert Jezus als Zoon van God en als Verlosser.)**
- **Doet Gods wil.**

s d o g o d h u i t z o o n  
m e n s e n e b r g d e t e  
l e b j i b r e l w n o r n  
v o o r s p e l l i n g e n  
r e s s o l r e v l j m e t  
n e v o l e g s l a o v r v  
s u z e j n a a g k a w e t  
e d f l e z t e h l s e v n



Er blijven nog letters over.

Samen vormen zij 2 woorden.

Schrijf die woorden op de streep.

Jeremia doet dit allemaal dan is hij dus \_\_\_\_\_ ,  
zoals Chananja wil laten geloven, maar een echte profeet van God.