

Toch geeft de Here Jeremia een opdracht:

		I	O	IO		
		t=d	10	10		

Maar Here, als ik eraan kom stoppen de mensen hun vingers in hun oren.'

'Zij willen wat ik ga zeggen echt niet horen.'

'Ze lachen om alles wat ik zeg.'

Alles gaat toch goed?

Maar de mensen zeggen tegen mij:

En: De priesters en profeten zeggen:

NIKS AAN DE HAND
