

Help de woorden staan naar geschreven.

Wat staat daar?

Tip: Je mag een spiegeltje gebruiken.

Jeremia zei: 'Dit zegt de Here, omdat jullie niet naar Mij luisteren zal koning Nebukadnessar jullie wegvoeren. Jullie zullen slaven worden. Na 70 jaar zal de koning van Babelonië gestraft worden.' De Heer gaf aan Jeremia een beker met wijn. Daarmee moest hij naar de **koning van Juda en alle koningen die rondom Juda wonen** gaan. Zij moesten hier allemaal uit drinken. Hiermee zei Hij tegen al

die koningen: 'Denk niet dat ik alleen Mijn eigen stad Jeruzalem ga verwoesten, ook jullie zullen door een machtig leger **zwaar gestraft** worden.



**verwoesteren zal Jeruzalem  
ni goloed.'**