

Koning Hizkia werd heel rijk en beroemd. Daar zorgde God voor. God wilde koning Hizkia testen om te weten of Hizkia hem trouw zou blijven. Boodschappers uit Babel kwamen met brieven en een kado en vroegen naar de betekenis van het teken van de zonnewijzer. Hij liet hen zijn paleis en het land zien. Hizkia deed daarbij net alsof alles van hem was en vergat dat hij alles aan de HEERE te danken had. Een poosje later ging Jesaja naar de koning en vroeg: 'Wat hebben die mannen allemaal bekeken?' 'Ze hebben alles gezien.', zei Hizkia. Toen zei Jesaja: 'Luister. De machtige Heer zegt: 'Er komt een tijd dat alles uit uw paleis weggehaald en naar Babel gebracht zal worden. Een paar van uw zonen zullen daar in het paleis van de koning van Babylonië moeten werken.'

Hizkia dacht: Zolang ik leef, zal er hier nog rust en vrede zijn. Daarom zei hij tegen Jesaja: 'Het is goed wat de Heer gezegd heeft.' Hizkia en de inwoners van Jeruzalem bekeerden zich zodat Gods straf na Hizkia's dood kwam.

Hizkia stierf en alle mensen uit Juda en Jeruzalem kwamen naar zijn begrafenis. Zijn zoon Manasse werd koning in zijn plaats.

a=1	e=5	i=9	m=13	q=17	u=21	y=25
b=2	f=6	j=10	n=14	r=18	v=22	z=26
c=3	g=7	k=11	o=15	s=19	w=23	
d=4	h=8	l=12	p=16	t=20	x=24	



7-15-4 26-9-10 4-1-14-11!

23-9-5 1-14-4-5-18-19?



Streep elke tweede letter weg:

Eaebnc cdherfigshtiejn ilsm noipeqtr psetrufvewcxty,

wzealb vcedregfegvhein.