

Toen stuurde Jesaja deze boodschap naar Hizkia: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Wat u tot Mij gebeden hebt heb Ik gehoord.

**God
beantwoordt
jouw gebed
op Zijn manier**

visje

Hoor wat de Heer nu zegt tegen Sanherib: 'Je hebt gezegd: 'Ik ben machtiger dan iedereen.' Maar weet je niet Wie Ik ben? Ik ben de heilige God van Israël! En jij hebt mij belachelijk gemaakt! Ik heb ervoor gezorgd dat jij sterke steden kon verwoesten.

Ik ken jou, Sanherib. Ik weet wat je zegt en Ik zie alles wat je doet. Ik zal zorgen dat je daarmee stopt. Sanherib, jij zal Jeruzalem niet binnengaan, en jij zal ook geen pijlen over de stadsmuur schieten. Nee, jij zal de stad niet kunnen aanvallen. Jij zal weer teruggaan langs dezelfde weg als waarlangs je gekomen bent. Want Ik zal de stad beschermen en Ik zal haar inwoners bevrijden. Dat doe Ik voor Mijzelf en ook voor Mijn dienaar David.

a=1	e=5	i=9	m=13	q=17	u=21	y=25
b=2	f=6	j=10	n=14	r=18	v=22	z=26
c=3	g=7	k=11	o=15	s=19	w=23	
d=4	h=8	l=12	p=16	t=20	x=24	



11-9-5-26-5-14 22-15-15-18 7-15-4 8-5-5-6-20

7-18-15-20-5 7-5-22-15-12-7-5-14,

14-9-5-20 11-9-5-26-5-14 15-15-11!

_____!