

Daarna riep de legerleider zo hard mogelijk in het Hebreeuws: 'Dit zegt Sanherib, de grote koning van Assyrië: 'Koning Hizkia kan jullie niet redden uit mijn macht! Hij zegt dat de Heer jullie zal redden. Maar jullie moeten dat allemaal niet geloven! Geen enkele god heeft zijn stad of zijn land kunnen redden. Dan kan de Heer toch ook Jeruzalem niet redden?''

Toen riep de legerleider: 'Luister naar Sanherib. Hij zegt: 'Ik wil vrede met jullie sluiten. **Ik wil u meenemen naar een land dat niet onderdoet voor dat van u: een land van graan en wijn, van brood en wijngaarden, van olierijke olijfbomen en honing.** Als jullie je overgeven, kan iedereen straks weer genoeg te eten en te drinken hebben.



Zie je dat Sanherib net doet alsof het fijn is om in ballingschap te zijn. Hij zegt: 'Kom nou maar mee, dan krijg je het heel fijn.' En: 'Jullie land is een land van melk en honing(Ex. 3:8), maar mijn land heeft ook honing en andere mooie dingen. Als jullie naar mij luisteren en niet naar jullie God is jullie probleem opgelost.' Hij zegt er maar niet bij dat het beloofde land Gods land is.