

Toen de dienaren alles aan de profetes Chulda verteld hadden, zei ze: 'Dit zegt de Heer: 'Ik zal Jeruzalem straffen, precies zoals geschreven staat in het boek. Want de Israëlieten hebben Mij in de steek gelaten en offers gebracht aan andere goden. Daarom ben Ik woedend op deze stad en dat blijf Ik voor altijd.

En, Josia: Toen je hoorde dat ik de stad zou verwoesten, werd je bang en moest huilen. Daaraan kon ik zien hoe erg je het vond.

יִיט תדען אַמאָר יִימ



ברַטזיולֶר אָפּ אַמאָר אַ



אַרַטזיול אַי אַ אַמאָר אַ אַי.

Je hoeft niet te zien hoe ik deze stad en haar inwoners zal straffen." Chilkia en de anderen vertelden aan Josia wat de profetes gezegd had. De koning ging met alle leiders, de priesters, de levieten en de mensen naar de tempel en las hun het boek met de wetten van de Heer voor.