

Josia was 8jaar oud toen hij koning werd, en regeerde 31 jaar in Jeruzalem. Op zijn 16^{de} begon hij de God te zoeken. En op zijn 20^{ste} begon hij de offerhoogten, de gewijde palen en de afgodsbeelden weg te halen. Hij brak hij ze in stukken, verpulverde ze en strooide het stof op de graven van hen die daaraan geofferd hadden. De beenderen van de priesters verbrandde hij op hun altaren. Zo reinigde hij Juda en Israël.

