

De priesters en de Levieten brachten de offerdieren naar de tempel en slachtten de dieren. De Levieten vingden het bloed van de geslachte dieren in schalen op, en gaven die aan de priesters. Die goten het bloed langs de zijkanten van het altaar. Nu hadden ze zich wel voorbereid op hun heilige taak. Ze schaamden zich ervoor dat ze dat niet eerder gedaan hadden.

Er waren veel mensen uit het 10-stammenrijk naar de tempel gekomen, die zich niet rein gemaakt hadden. Zij mochten geen offers brengen aan de Heer. Daarom slachtten de Levieten de offerdieren voor hen. Zo konden de offerdieren van die mensen toch aan de Heer gegeven worden.

Ze hadden wel van het offervlees gegeten, maar dat mocht niet als je onrein was. Daarom bad Hizkia voor hen tot de Heer. Hij zei: 'Heer, wilt u deze mensen vergeven? Zij willen u graag dienen.' De Heer vergaf de mensen, en strafte hen niet.

