

Toen kwamen de Levieten naar voren en bereidden ze zich voor op hun heilige taak. Toen gingen de priesters naar binnen. Ze haalden alle onreine voorwerpen en brachten die voorwerpen vanaf het plein de stad uit, naar het Kidron-dal..... **Wijs de Levieten de weg naar het dal.** Onderweg kom je letters tegen. Samen vormen ze 4 woorden. Schrijf die woorden op de streep bij de oplossing.



christart.com



**Oplossing:** De priesters en de Levieten waren zestien dagen bezig om de tempel van de Heer \_\_\_\_\_ te maken.

Daarna kwamen zij bij de koning en zeiden dat ze klaar waren voor de dienst van de Here.