

Hosea, werd koning van Israël toen Achaz 12 jaar koning van Juda was. Hosea deed dingen die slecht waren. Op een keer werd Hosea aangevallen door koning Salmanassar van Assyrië, en hij werd door hem verslagen. Hosea moest voortaan elk jaar belasting aan hem betalen.



Maar na een tijdje zocht Hosea steun bij de farao van Egypte, en betaalde geen belasting meer aan Salmanassar. Daarom liet Salmanassar Hosea gevangennemen en opsluiten. Daarna viel Salmanassar Israël aan. Hij omsingelde de stad Samaria met zijn leger. Na 3 jaar veroverde hij de stad. Salmanassar nam de inwoners van Israël als gevangenen mee naar Assyrië.

De Heer had steeds profeten naar Israël en Juda gestuurd. Die zeiden: 'Stop met jullie slechte daden! Houd je aan Mijn wetten en regels.' Ze luisterden niet naar de waarschuwingen van de Heer. Toen werd de Heer woedend op de Israëlieten. Hij stuurde ze weg uit hun land.

