

Daarop zei Amazia tegen Amos:

*Ziener, ga heen, vlucht naar het land van Juda! Eet daar uw brood en ga daar profeteren.*

Toen zei Amos tegen Amazia:

*De HEERE haalde mij achter de kudde vandaan en zei tegen mij: Ga heen, profeteer tegen Mijn volk Israëel!*

*Nu dan, hoor het woord van de HEERE.*

*U zegt: U mag niet profeteren! Daarom, zo zegt de HEERE:*

*Uw vrouw zal in de stad hoererij bedrijven,*

*uw zonen en uw dochters zullen door het zwaard vallen,*

*en uw land zal met een meetsnoer verdeeld worden;*

*en ú zult sterven op onreine bodem,*

*en Israëel zal zeker in ballingschap worden gevoerd, weg uit zijn land.*



Het is heel erg als een profeet van God niet Gods woorden mag vertellen. God is daarom boos en bestraft Amazia's vrouw, zijn kinderen, het land en Amazia zelf.

